

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Maart 2014 - Jaar 21 - N. 2

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:
Via Madonnina

Voor contacten: Verantwoordelijke erediensden:
Tel. +39 324 7993898
Loc. Fontanelle - Via Madonnina
Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com
info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



EEN NIEUWE STICHTING VOOR HET BEHEER VAN HET HEILIGDOM IN FONTANELLE

Op 22 januari kwam bij een notaris te Bedizzole een einde aan een lang proces, dat in september 2013 in samenwerking met de leden van de Associazione Rosa Mistica Fontanelle werd geëntameerd. Het doel was om een nieuw juridisch instituut op basis van zowel het burgerlijk als kerkelijk recht te vormen; dit instituut neemt de zorg over om zowel het roerend als onroerend erfgoed te beheren die in de afgelopen decennia op de plaatsen van devotie te Fontanelle Montichiari ontstaan zijn. Zich houdend aan de aanwijzingen van de Congregatie voor de Doctrine van de Geloofsleer en met het doel een duidelijker verband met de diocesane kerkelijke autoriteit te vormen, werd een voorziening getroffen voor de onderbrenging van de burgerlijke Vereniging «Associazione Rosa Mistica Fontanelle» in een burgerlijke Stichting door aanpassing van de statuten en de bestuursorganen;



tegelijkertijd, is de nieuwe stichting met het canonieke recht opgericht door een bijzonder decreet van de bisschop als een instituut voor religieuze aanbidding onder het toezicht en de zorg van de bisschop van Brescia. Daarom zijn alle activa van de vorige vereniging overgedra-

gen en toegewezen aan de nieuwe Stichting, die dezelfde naam van de gewezen vereniging, t.w. de Fondazione Rosa Mistica-Fontanelle, heeft aangenomen. Het directe beheer van de erediensdienst en liturgie is toevertrouwd aan de bisschoppe-

VERVOLG OP BLZ. 2 B

EEN NIEUWE STICHTING VOOR HET BEHEER VAN HET HEILIGDOM IN FONTANELLE

VERVOLG VAN BLZ. 1

lijke afgevaardigde in overeenstemming met de aanwijzingen van het Directoraat zoals goedgekeurd in 2013. Daarbij zijn de doelstellingen en activiteiten van de Stichting vastgesteld en in het kort als volgt samengevat: het zorgen voor een goede samenwerking met de voor de erediensdiensten verantwoordelijke priesters, het bieden van een waardige opvang aan de gelovigen, het toezien dat de devotie plaats vindt in een waarlijke geest van gebed, opoffering en boetedoening; het treffen van passende maatregelen om gedrag en gebeurtenissen in strijd met de openbare orde en het respect voor het heiligdom en de mensen te voorkomen; het voortzetten van de archivering en de studie aangaande de devotie, de gebeurtenissen en de getuigenissen die van Fontanelle een plaats van aanbidding en gebed tot Maria hebben gemaakt en nog steeds maken, in het besef dat elk definitief juridisch advies in dit verband de verantwoordelijkheid is van de Kerk volgens de normen van het kerkelijk recht en haar leergezag; het beschermen zonder enige winst van de huidige kenmerken van het milieu en het beoogde gebruik van

het gebied «Fontanelle».

Het benoemen van alle leden van het bestuursorgaan van de Stichting in overeenstemming met de van kracht zijnde statuten, is de verantwoordelijkheid van de bisschop van Brescia; de eerste twee mandaten in deze bestuursorganen bestaan uit een billijke vertegenwoordiging van de leden die in de Raad van Bestuur van de gewezen burgerlijke vereniging hebben gediend, als een concreet teken van dankbaarheid voor het werk dat door velen van hen tijdens hun lang dienst voor Fontanelle di Montichiari is uitgevoerd.

De beweegredenen van deze nieuwe en belangrijke stap is het gedeelde verlangen naar duidelijkheid, voor zover nodig niet alleen van formeel en juridisch karakter, maar vooral om een helderder inzicht te geven van het vertrouwen en de samenwerking van alle betrokken personen; op deze wijze brengt de dienstverlening aan de gelovigen die in Fontanelle komen, de kenmerken van onze kerkelijke gemeenschap concreet tot uiting.

De Bisschoppelijke Afgevaardigde,
Mgr. Marco Alba

Zoals u hebt vernomen, heeft de Associazione Rosa Mistica, in een gebaar van vertrouwen t.o.v. de kerkelijke autoriteiten en uit liefde voor de H. Maagd Maria, vrijwillig toegestemd om zich te ontbinden en toe te treden tot de nieuwe stichting. Na vele jaren te hebben gediend, willen wij thans twee nuttige dingen meedelen. Allereerst bedanken wij iedereen die in diverse zaken altijd hun bijdrage met grote volharding gedurende een heel lange tijd voor Rosa Mystica hebben geleverd. Ten tweede verzekeren wij u dat wij de onder onze bevoegdheid vallende verplichtingen met dezelfde ijver zullen blijven uitvoeren, zodat al degenen die naar Rosa Mystica komen met de nodige gastvrijheid ontvangen zullen worden.

Fondazione
Rosa Mistica-Fontanelle

De Voorzitter
Leonardo Tanzini

DRIE ROZEN, DRIE VERPLICHTINGEN

Al degenen die naar Fontanelle komen uit liefde voor Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, weten dat ze wordt afgebeeld in een witte mantel die haar hoofd bedekt en met drie rozen op haar borst: een witte, een rode en een gele of gouden roos. Dat deze prachtige bloem vaak geassocieerd wordt met Maria is niet nieuw, te meer omdat Maria de roos vaak zelf heeft gekozen als een ornament tijdens haar verschijningen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in Lourdes waar Aquero («Mevrouw» zoals Bernadette de H. Maagd noemde) verscheen in de grot met een witte roos op haar voeten. In Fontanelle droeg ze echter rozen van drie verschillende kleuren. Het is daarom wellicht nuttig om op-

nieuw na te denken over de betekenis die de traditie toeschrijft aan deze rozen, om daar lering uit te trekken en ook ter geestelijke aanmoediging. De witte roos is een symbool van gebed, de rode betekent opoffering, de gele verwijst naar bekering. «Gebed», «opoffering», «bekering»: drie korte eenvoudige woorden. Ze zijn gemakkelijk te begrijpen, maar tegelijkertijd zijn ze zeer uitdagend. Met dergelijke woorden rijst onmiddellijk de vraag: wenst Maria misschien dat haar volgelingen mensen zijn die gescheiden van de wereld leven, omdat ze de rozenkrans voortdurend moeten bidden? Dienen zij verdrietige en angstige mensen te zijn, voortdurend op zoek naar versterking? Zijn het mannen en vrouwen die

niet van het leven en de vreugde houden omdat ze zijn gericht op verzaking en lijden? Lijkt het overdreven? De taal die ik gebruik is inderdaad enigszins paradoxaal. Toch zou iemand die ons geloof niet grondig kent kunnen denken dat Christenen die het symbool van het kruis als de kern van hun leven beschouwen, eigenlijk een weg van vervreemding hebben gekozen. Des te meer omdat Maria niet alleen als Rosa Mystica deze doelstelling aangeeft. Vergeet Fatima niet waar zij o.a. dit levenspad niet aan rijpe en gewetensvolle volwassenen voorstelt, maar zelfs aan kinderen, zoals die drie eenvoudige en onwetende herderskinderen. Toch is het antwoord noch moeilijk, noch bedroevend, zoals on-

«... Ik voel aan dat ik tot U terug moet komen...»

St. Augustine



Hoe mooi is deze vurige wens van Sint-Augustinus, doctor in de Genadeleer. Nu kan het en moet het zelfs onze wens zijn. De heilige heeft deze prachtige uitdrukking geschreven in zijn «Soliloquies» waar zijn innerlijke dialoog met God het voorwerp van gebed wordt, opwellend uit de bekering die hij net had ondergaan.

*«... ik voel aan dat ik tot U terug moet komen;
maak de deur open voor mij, die bij U aanklopt;
o leer mij hoe ik tot U kan komen!
Ik heb niets anders dan de wil;
ik weet niets anders dan dat degeneratie versmaden dient te worden
en dat ik moet zoeken naar het onveranderlijke en de eeuwigheid.
Alleen dit weet ik, Vader,
maar ik weet niet waar ik moet beginnen om tot U te komen.
Geef het me in,
toon mij de weg en schenk mij wat nodig is voor de reis.
Als men U terug kan vinden met het geloof,
schenk mij dan het geloof.
Indien op grond van de deugd, schenk me dan de deugd,
indien met kennis, geef mij dan die kennis,
verhoog mijn menslievendheid».*

Dit, beste vrienden, is de uitnodiging om hetzelfde verlangen te verwerven waarover Augustinus schreef terwijl hij zichzelf voorbereidde op de doop die hij van de heilige Ambrosius, aartsbisschop van Milaan, zou ontvangen. In Fontanelle worden wij elke dag uitgenodigd om de Mariale en Doop Eredienst



bij te wonen, en onze hand aan de Heilige Maagd aan te bieden om te worden geleid naar het heldere water dat ons doet herinneren aan dat in de doopvont, om ons te bekeren en te geloven, om terug te keren naar de Heer. Laten we tijdens onze reis van veertig dagen onszelf verplichten om onze toewijding aan Jezus te hernieuwen door tussenkomst van Maria. De Kerk, onze Moeder, roept ons op om het Woord van de Heer in stilte te beluisteren, te offeren en te vasten, en werken van liefdadigheid te doen. Laat ons de Heilige Mis niet verzuimen, laat ons zo veel mogelijk deelnemen aan de dagelijkse Eucharistieviering, en de onthouding van vlees op vrijdagen in acht te nemen. Laat ons het persoonlijk en familiegebed intensiveren, de rozenkrans bidden, leren kijken naar de mysteries van Christus door de ogen van Maria. Laten wij deelnemen aan de kruisweg of er een gewoonte van te maken om alleen of samen met het gezin te bidden met behulp van goede boeken. Laten we geld geven aan arme kinderen. Laten wij ons goed voorbereiden op de Biecht en laten wij de geboden van de Kerk niet vergeten:

«Biecht minstens eens per jaar uw zonden».

«Ontvang de heilige communie op zijn minst in de paastijd».

Moge Onze Lieve Vrouwe, Rosa Mystica Moeder van God, Moeder van de Kerk en onze Moeder, ons helpen om te leven met hernieuwde inzet, met de offers en de keuzes van onze doop. Zo zal het inderdaad een mooi, gelukkig en heilig Pasen worden; dat is de vurige wens van uw priesters te Fontanelle.

Een zalige Vastentijd toegewenst!

Don Giancarlo

gelovigen dat vaak veronderstellen. Dit is omdat met deze drie rozen de Moeder van Jezus ons een pad wil tonen dat inderdaad ernstig en uitdagend is, maar niet alleen leidt tot lijden en pijn; integendeel, het beschermt ons daarvoor en leidt ons naar een leven vol gemoedsrust en soms, waarom niet, naar authentiek geluk. Achter de drie rozen schuilt een levensbeschouwing dat het perspectief op het leven radicaal wijzigt, nl. dat van wat op het eerste gezicht nuttig en eerlijk lijkt voor de grote meerderheid van de mensen, zoals het zo veel mogelijk genieten van het leven, het bereiken van eigen geluk en, indien nodig, zelfs ten koste van eerlijkheid, betrouwbaarheid en respect voor anderen. Maria, wil ons echter altijd aan iets zeer belangrijks, zelfs principiële herinneren: ons leven is niet slechts een puur toeval of een willekeurig resultaat van

het lot. Integendeel - net als elk ander leven - is het ontworpen, opgebouwd en ondersteund niet alleen door een scheppende God, maar ook door een liefhebbende Vader. Het is een leven waarin pijn en opoffering een realistisch onderdeel van ons bestaan vormen, met een begin en einde op aarde dat echter tot in de eeuwigheid zal blijven voortduren. Alles is niet zinloos vanaf het moment dat het Woord van God zich in Jezus had geïncarneerd. Hij is ons voorgedaan in pijn en zelfs in de dood, maar dit om ons te tonen dat er een bestemming boven alles is: Zijn opstanding, een symbool en hoop voor ons allemaal. Daarom wakkert het voortdurend bidden ons aan om ons geloof intens te beleven. Dit houdt in dat wij heel ons leven op God dienen te richten, om Hem lief te hebben en om door Hem geliefd te voelen, om hulp te vragen, maar ook om Hem te

bedanken voor alles wat Hij ons voortdurend schenkt. Onszelf opofferen betekent in de eerste plaats dat wij Hem ons hart en ons hele wezen met vertrouwen aanbieden, opdat wij het doel dat Hij voor ons heeft voorzien, kunnen bereiken. Door steeds te leven in een houding van inkeer zullen wij in staat zijn te begrijpen dat het leven ook dit onvermijdelijk aspect bevat. En daarom moeten we ook ons aandeel in het lijden aanvaarden, dat vroeg of laat ons allemaal zal raken, maar dat met Gods hulp altijd omgezet zal worden in genade.

Als we dit alles doen onder de bescherming van Maria, zullen wij tot het besef komen dat sereniteit en vrede in elke situatie binnen ons onmiddellijk bereik liggen, zelfs onder de schijnbaar moeilijkste omstandigheden.

Rosanna Brichetti Messori

Wij hebben ontvangen



De groepen in Ivoorkust en degenen die woonachtig zijn in Italië voor werk, verdienen een speciale vermelding voor het geweldige werk dat zij voor Rosa Mystica hebben verricht.

■ *Uit Japan* - Op 17 februari ontvingen wij een Japanse dame die naar Italië was gekomen om de belangrijkste centra van gebed en aanbidding te bezoeken. Samen met haar begeleidende gids bad en uitte zij haar innige dankbetuiging aan Rosa Mystica aan wie zij toegewijd is, vol dankbaarheid voor de sereniteit en vrede waarvan zij hier in Fontanelle had genoten.

■ *Uit Ivoorkust* - nieuws en speciale dankbetuiging aan de vertalers van "De Stem van Rosa Mystica" in de Franse taal - Goede morgen broeders en zuster in Christus. Ik ben Adou Maria Theresa en spreek Frans. Ik zou graag het nieuws en de Stem van Rosa Mystica in het Frans willen ontvangen om de evenementen en activiteiten van andere landen beter te begrijpen. Dank u voor uw begrip: een van de redenen voor mijn lange stilte was te wijten aan het taalprobleem. Ik zal u informatie over onze programma-activiteiten toesturen via getuigenissen over ons werk in de afgelopen vijf jaar en een paar foto's van onze gebedsbijeenkomsten. Op dit moment ben ik nog steeds de nationale voorzitter van de Rosa Mystica-gebedsgroepen in Ivoorkust. Ondanks enkele periodes van tegenwerking van andersdenkenden, vordert onze beweging die nu in acht bisdommen in ons land geïntegreerd is. Vanuit onze gebedsgroepen zijn sommigen nu priesters geworden; zij gaan voor in de gebedsgroepen. Ik wens u allen een vredig en gelukkig 2014 vol heiligheid, vrede, vreugde, goddelijke genade en zegeningen toe.

Marie Therèse Adou,
nationaal voorzitter van de Rosa Mystica-groepen
van de Republiek Ivoorkust.

Ook de coördinator van de Franstalige groepen in Italië heeft haar beste wensen gestuurd voor een nauwere samenwerking in liefde met Rosa Mystica.

Esther Akesse
van de groep Rosa Mystica in St. Pierre Yopugon

TIJDROOSTER TIJDENS DE VASTENTIJD

Alle Vrijdagen zijn dagen van onthouding wij bevelen u aan de door de Kerk voorgeschreven onthouding in acht te nemen.

Dagelijks:

15:00-16:00: Biecht

16:00 H. Rozenkrans, Litanie van de H. Maagd, meditatie en zegen

Woensdag, 5 maart:

Aswoensdag (vastendag en dag van onthouding)

15:00 Kruisweg - H. Rozenkrans, - H. Mis en bediening van as op het voorhoofd

Elke vrijdag tijdens de Vastentijd:

15:00 Kruisweg - Aanbidding van het H. Kruis - H. Mis

Zaterdag, 8 maart:

20:00 processie, H. Rozenkrans, Aanbidding en Eucharistische Zegen

Zondag, 9 maart:

Zoals alle zondagen tijdens de Vastentijd:

15:00 Kruisweg - Aanbidding en Eucharistische Zegen

16:00 Hoge Mis met de Asperges, de rituele besprenkeling, ter herinnering aan de Doop

Elke 13de van de maand:

15:00 individuele en gezamenlijke aanbidding

15:30 H. Rozenkrans

16:00 H. Mis

De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Stichting
Rosa Mystica-Fontanelle**

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)