

# DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK  
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

Oktober 2013 - Jaar 23 - N. 6

Maandelijks nieuwsbericht  
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**  
**Postbus 134**  
**25018 MONTICHIARI** (Brescia) - ITALY

Contact:

**Loc. Fontanelle - Via Madonnina**

**Tel.: 030 964111**

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: [mariarosmi@katamail.com](mailto:mariarosmi@katamail.com)

[info@rosamisticafontanelle.it](mailto:info@rosamisticafontanelle.it)

Zie web site: [www.rosamisticafontanelle.it](http://www.rosamisticafontanelle.it)

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

BIC: **ICRAITRRISO** (de laatste letter is een nul)

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal  
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



## Mama, breng me naar Jezus!



**E**én van de mooiste herinneringen van mijn bezoek aan vele missievrienden die voor de Operazione Mato Grosso in Peru werken, staat in gouden letters in mijn hart gegrift. Dit eerste verslag van ons nieuwsbulletin wil ik ook aan jullie zenden, trouwe vrienden van Rosa Mystica, om in jullie gevoelens van dankbaarheid te doen ontwakken, in de wetenschap allemaal kinderen van dezelfde Vader te zijn, allen, een voor een, innig geliefd

door Maria, de Moeder van God en de Kerk en ook onze eigen Moeder. Allen zijn wij op weg naar de hemel. Oktober is een speciale Maria- en Missiemaand omdat de hele stroom van deze najaarmaand, net als de kralen van een rozenkrans, wordt verlicht door het mooie en grote feest van O.L. Vrouw van de Rozenkrans. Het is ook de maand van de missie, omdat in deze maand wij de Wereld Missiezondag vieren. Maria, Ster van

de Evangelisatie, help ons om die met grootmoedigheid en toewijding te kunnen ervaren!

Op een oktoberavond, vele jaren geleden, terwijl ik op de bergketen van Cordillera Blanca, Peru, een bezoek aan mijn missievrienden bracht, kwam ik in een Andes dorpje met de vreemde en nogal grappige naam Tarapampa. De nacht was al gevallen, maar de mensen stonden nog verzameld op het grasplein van het arme dorpskerkje te wachten op de priester. Dagenlang hadden ze gewacht op een priester om de Heilige Mis te vieren... en ten slotte kwam ik op het pleintje van het dorp, een priester die het onthaal van deze mensen niet verdiende; daarom was het nog aangrijpender. Ik liep naar binnen; het kerkje was gemaakt van modderbakstenen met een rieten dak net als alle kleine huisjes eromheen. Een paar kaarsen gaven net genoeg licht om de missaal te kunnen lezen. Over het kleine altaar hing een schoon tafelkleed en er stonden een paar bloempjes naast het kruis; geen Mis kon immers gevierd worden zonder een kruis. Ik trok de door de dorpsvrouwen geweven en geborduurde gewaden aan en de Mis begon met een lieflijk lied voor de Heilige Maagd. Voor het altaar stond, met de ogen wijd open,

VERVOLG OP BLZ. 2 B

## Mama, breng me naar Jezus!

VERVOLG VAN BLZ. 1

een groep kinderen van alle leeftijden achter hun moeders. De vaders stonden erachter. Deze Mis was de mooiste van mijn leven... het was een kostbare parel die ik bewonderde: dit kerkje, deze schatkist van riet en klei. Voordat zij terugkeerden naar hun arme huisjes verzamelden de kinderen zich rond het altaar en zongen een ontroerend lied met de mooiste woorden: "Mama, breng me naar Jezus!"

"Mama", zo familiair noemen ze de Maagd Maria. In wezen toch nog liefdevoller dan de reeds lieflijke Italiaanse aanroep "Madonna" en de Franse "Notre Dame"...

"Mama, o, mama, breng me naar Jezus." Ze vroegen Haar om Hem in de armen te dragen en Hem bij hen te brengen... in een moederlijk gebaar, zo liefdevol en ontroerend, vol goedheid...

"Mama, breng me naar Jezus!"

Dit is het verhaal dat ik met jullie wilde delen, beste vrienden, zodat jullie deze Maria- en Missie- oktobermaand met edelmoedigheid en geloof mogen beleven, met de vraag op de lippen "Maria Rosa Mystica, Mama, breng ons alstublieft tot Jezus!"

Het was al laat in de nacht; hoewel uitgeput stond ik nog even naar de sterrenhemel te kijken... zoveel sterren... drieduizend meter hoog in een dorpje zonder elektriciteit, zo dicht bij de hemel... Maar tussen de sterrenflonkeringen vond ik er één van nog grotere schoonheid, sprankelender en stralender... en ik herinnerde me de schoonheid en de waarheid van het gebed van St. Bernard: "Respice stellam... kijk naar de Ster, roep Maria aan!" Dank jullie wel, beste vrienden, een heel fijne oktobermaand toegewenst!

Don Giancarlo



# DE MISSIONAIRE ROZENKRANS

In oktober, de Maria- en Missiemaand stellen wij u voor de missionaire rozenkrans te bidden: het is een eenvoudige en ontroerende manier van bidden, de wereld rondgaan in slechts een paar momenten. Het werd uitgevonden door de grote Noord-Amerikaanse bisschop, Fulton Sheen, die zeer toegewijd was aan de H. Maagd. Wegens deze grote toewijding werd hij zalig verklaard. De missionaire rozenkrans werd gepubliceerd door de Comboni missionarissen. Het doel van deze rozenkrans is om te bidden voor vrede in de wereld en de bekering van alle mensen, denkend aan de vijf continenten, die vertegenwoordigd worden door vijf kleuren. De heilige Daniele Comboni schreef: "De missionaris moet op alles voorbereid zijn: vreugde en verdriet, leven en dood, omarming en verlatenheid; dit is wat ikzelf moet volbrengen."

Daarom wensen wij alle missionarissen van de vijf continenten te omarmen met de rozenkrans, zodat ze nooit verlatenheid hoeven te ervaren.

Het groene tientje herinnert ons aan de onmetelijke oerwouden en savannes van Afrika.

Het rode tientje roept de oorspronkelijke volken van heel Amerika op en het bloed van de onschuldigen, vergoten in oorlogen, veroveringsstrijden en guerrilla's.

Het witte tientje is voor Europa, de zetel van de Heilige Vader en zijn roep om nieuwe evangelisatie.

Het blauwe tientje is toegewijd aan de wijde zeeën van Oceanië en de rust en vrede die Maria uitstraalt. Dit werelddeel is gevormd door duizenden eilanden, waardoor het missiewerk bemoeilijkt wordt.

Het gele tientje roept de oorspronkelijke volken van het Aziatisch werelddeel op en het Goddelijk Licht van Liefde van de Vader.

Namens vele missionarissen die over de hele wereld bidden, werken, Rosa Mystica aanroepen en introduceren, danken wij u van harte.

## Uit Fontanelle

Op 15 september sloten Singaleze gelovigen uit Sri Lanka, die in sommige provincies van Noord-Italië werkzaam zijn, zich in Fontanelle aan voor vrome dankzeggingen tot Maria Rosa Mystica, die heel bemind en vereerd wordt in hun land. Ze werden verwelkomd door Mgr. Alba en Mgr. Scalvini die hen begroetten namens de Bisschop en hen begeleidden tijdens de eucharistieviering en de processie na afloop daarvan. Het zijn

bewonderenswaardige gelovige mensen met grote toewijding. Bijna elke dag ontmoeten we jonge gezinnen die hun kinderen aan de Heilige Maagd willen toewijden en lang in gebed voor Haar blijven staan.



**“ Aan alle toegewijden richten wij de uitnodiging om mee te doen aan het gebed voor de deelnemers aan het congres in Panama die van 9 tot 13 oktober wordt gehouden. Met de voorspraak van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, zal de Heilige Geest Zijn licht over ons spreiden om de Wil van de Vader te begrijpen. Adem van Leven, Kracht van God ... kom, o Heilige Geest ”**



## WIJ ONTVINGEN

### ■ UIT BRAZILIË

Pequenas Missiecommunity, MARIA ROSA MYSTICA

Lieve vrienden, ik ben zuster Monica Maria PMRM en ik stuur u een foto van de deelname van drie nieuwe zusters die de tijdelijke gelofte aflegden op 2 oktober, het feest van de Heilige Engelbewaarders. Wij vragen u voor ons te bidden. Ook wij bidden altijd voor u allen in Italië en voor de groepen die aan het Congres van Rosa Mystica in Panama deelnemen. Kom ons bezoeken wanneer mogelijk.

Moeder Hildegard wacht op het gezegende beeld van Rosa Mystica voor de bedevaart naar de Bron. Moge Maria Rosa Mystica ons allemaal zegenen.



### ■ UIT KAMEROEN

Beste vrienden,

Ik stuur jullie mijn hartelijke groeten uit Kameroen. Hierbij enkele foto's genomen in onze parochie van Obeck (Mbalmayo) ter gelegenheid van de Hemelvaartvering, een groot feest in Kameroen. De dag werd voorafgegaan door een noven, bijgewoond door vele trouwe jongeren en volwassenen. Elke dag bidden wij de rozenkrans, en daarna een meditatie over de wonderbare deugden van de Maagd Maria. Voor het eerst hebben wij ook in Obeck (Mbalmayo), de vooravond van het feest georganiseerd, een processie met het grote beeld van Rosa Mystica. De bewoners van de wijken hebben het initiatief verwelkomd met grote toewijding. Verschillende mensen werden geraakt door Maria, die zo dicht aanwezig is bij al de pijnen en



verlangens van hun families. Op die feestdag waren er meer dan twintig dopelingen. Een reeks bijeenkomsten van catechese voor ouders en peetouders was georganiseerd, het voorbeeld van Maria volgend om de gave van het geloof in de harten en het leven van hun kinderen te laten neerdalen en te ontwikkelen. Ik denk nog altijd met veel genoegen aan de bijeenkomst van vorig jaar november in Brescia en ik bid voor u en alle vrienden in Fontanelle dat de Heer u zal ondersteunen in uw missie.

Giuliano Franco Paladini

## WIJ ONTVINGEN

### ■ UIT COLOMBIA

Groeten in Jezus Christus en Maria Rosa Mystica, onze lieve Moeder.

Ik ben een religieuze. Maria Rosa Mystica is de inspiratie van onze gemeenschap. Wij zijn toegewijd aan de eucharistische aanbidding, aan het gebed voor priesters en de gewijde zielen. Wij zijn gezegend met de aanwezigheid van een groot beeld van Maria Rosa Mystica in onze gebedsruimte en met een kleiner beeld, dat als een onvermoeibare pelgrim van de ene plaats naar de andere gebracht wordt om overal Gods genade en zegen te verspreiden.

Mijn naam is Olga Lucia (Mellin - Colombia). Moge de Heilige Maagd u allen beschermen en begeleiden in deze prachtige missie, die door de hemel aan u is toevertrouwd. God zegene u allen.



UIT GUATEMALA

Zusters van de Gemeenschap van Jezus, waarvan Rosa Mystica en St. Antonius van Padua de heilige patronen zijn.

UIT COLOMBIA

### ■ UIT ARGENTINIË

Instituut María Rosa Mística

Nueva Esperanza, 28 Augustus 2013

Dit is een brief van Padre Luis Espinosa Favotto. Ik kom uit de provincie Santiago, Argentinië en heb een kleine parochie in het platteland dat heel bescheiden is... maar waar de mensen een groot hart hebben. Deze mensen hebben Maria zo hard nodig. Nadat ik hen over Rosa Mystica heb verteld, kijken ze nu erg uit naar een beeld van Rosa Mystica om Haar te kunnen vereren en om zich dichterbij Haar te voelen. De parochie is in een arme en landelijke omgeving gelegen. Ik wilde jullie berichten over mijn grote toewijding aan Maria Rosa Mystica. Ook mijn parochianen beginnen zich aan Haar toe te wijden. Door Haar liefde zijn zij serieus begonnen om zich door de biecht te verzoenen met de Barmhartige Heer, en onze Redder te ontvangen in de Tabernakel van Liefde: een gunst die zeer zeker gegeven is door onze Hemelse Moeder.



## TIJDSHEMA

### TIJDROOSTER VOOR OKTOBER 2013

#### Maandag, Dinsdag, Woensdag, Donderdag en Vrijdag:

15.00 – Biecht

16.00 – Rozenhoedje

16.30 – H. Mis

#### Zaterdag:

08.30 – voorafgegaan door het H. Rozenhoedje

Eerste Zaterdag van de maand (6 Oktober):

20:00 – processie

16:30 – Rozenhoedje

17:00 – Hoogmis

#### Zondag, 13 Oktober – Viering van de Wereldbond van Eerherstellende Communies

11.00 en 17.00 – H. Mis

Na afloop daarvan gevolgd door een korte processie met het beeld van Rosa Mystica.

De vrede, genade en barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione  
Rosa Mystica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor  
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990  
Vertaling: Sylvia Hetarihon  
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)