

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

December 2012 - Anno 22 - N. 8

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Associazione Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Contact:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: mariarosmi@katamail.com

info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722

c/o post. **0 07601 11200 000029691276**

Nonprofit-tarief van de Associazione:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003

(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



8 december 1947, Kathedraal van Montichiari

«Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, ik ben Maria van de Genade, Moeder van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus». «Hier in Montichiari wens ik als "Rosa Mystica" vereerd te worden». Ik wens dat men ieder jaar, op 8 december, rond de middagtijd, het Uur van de Genade voor de hele Wereld viert; met deze oefening zal men talrijke genaden naar ziel en lichaam verkrijgen.

«Onze Heer, mijn goddelijke Zoon Jezus, zal Zijn buitengewoon grote barmhartigheid verlenen zo lang als de goede mensen voor de zondigen blijven bidden». ... De H. Maagd sloeg haar ogen even op, alsof Zij iemand zocht aan wie Zij een opdracht kon geven en sprak: «Deel zo snel mogelijk aan de opperste Herder van de katholieke Kerk, Paus Pius XII: "Het is mijn wens, dat dit «Uur van de Genade» in de hele wereld bekend gemaakt en verspreid wordt. Zij die niet naar de kerk kunnen gaan maar rond de middag in hun eigen huis bidden, zullen van Mij de genaden ontvangen». «Aanschouw dit Hart, dat de mensen zo zeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overstelpen».

Fontanelle: H. Mis om 11:00 uur, voorafgegaan door de processie. Vanaf 12:00 – 13:00 uur gebed van het Uur van de Genade. In de middag: H. Mis om 16:00 uur

De gave van het Uur van de Genade

“Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, ik ben Maria van de Genade, Moeder van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus ... in Montichiari wens ik aangeroepen te worden als Rosa Mystica.”

Het middelpunt en de manifestatie van de eerste reeks van verschijningen van Rosa Mystica vallen op markante wijze samen met het belangrijkste Mariale feest, de Onbevleete Ontvangenis, met een verschijning, die daarmee tegelijkertijd deze reeks afsluit. Een samenvatting van de feiten: Maria brengt Pierina op de hoogte van de redenen van Haar bezoek: het in-

stellen van een nieuwe devotie – namelijk die van Rosa Mystica, Moeder van de Kerk – om voornamelijk de godgewijde zielen, de priesters en religieuzen naar het oorspronkelijke geloof en de zuiverheid terug te brengen. Daarna vergrootte Zij het inzicht van de zieneres door haar geleidelijk andere dingen te doen begrijpen. Zo bezocht Zij voor de laatste vier verschijningen niet

meer de kapel van het ziekenhuis of de kamer van Pierina. In plaats daarvan koos Zij de kathedraal van Montichiari, waar Zij elke keer in het midden van de kerk verscheen, ook om de benaming «Moeder van het Mystieke Lichaam» waarmee Zij zich presenteerde, als een symbool van waarheid uit te drukken. Het is in dit zelfde perspectief dat Zij Pierina opdroeg om met haar tong vier kruisen te maken op de vier tegels in het midden van de kerk, waarop Zij zou neerdalen. Het was een gebaar van gehoorzaamheid en boetvaardigheid, identiek aan wat Zij eerder aan Bernadette vroeg in Lourdes: een gat te graven

Inmiddels kennen al onze lezers Rosanna Brichetti Messori wel; sinds jaren verrijkt zij onze bladen met artikelen in een helder christelijk perspectief. Nu presenteren wij ook haar echtgenoot, Vittorio Messori, schrijver van vele best sellers, die vertaald zijn in heel veel talen (o.a. een boek over een interview met kard. Joseph Ratzinger en een onderhoud met paus Wojtila). De auteur is een vriend van Fontanelle waarover hij verschillende malen met grote aandacht en sympathie had gesproken in tijdschriften en op de televisie. Thans heeft Messori een nieuw boek uitgegeven bij Mondadori, waarvan de titel en de ondertitel alles vertellen over de inhoud: *Bernadette heeft ons niet misleid. Een geschiedkundig onderzoek over de waarheid van Lourdes*. Van dit laatste boek, dat onmiddellijk op de lijst van best sellers verscheen, geeft onze redactie hierbij een complete en verhelderende recensie:

«Sinds meer dan honderdvijftig jaar zijn de achttien verschijningen van de H. Maagd in de Grot van Massabielle te Lourdes het motief geweest van een intense polemiek met betrekking tot de geloofwaardigheid van de enige ooggetuige, de veertienjarige Bernadette Soubirous. Alleen zij zag, hoorde en sprak hierover. Stond dit arm en analfabetisch klein meisje, op wier schouders het grootste heiligdom van de wereld (vijf miljoen pelgrims, elk jaar in toenemend aantal) rust, daadwerkelijk van aangezicht tot aangezicht met Haar, die zichzelf de Onbevleete Ontvangenis noemde? Waren dit hallucinaties van een hysterische, of nog erger, verzinsels gesuggereerd door ijdelheid, door begerige ouders of door een of ander twijfelachtig lid van de clerus? Velen beweerden dit en nog velen zijn deze mening toegedaan. In zijn streven een stabiele en zorgvuldige rechtvaardiging te herontdekken, onderzoekt Vittorio Messori sinds tientallen jaren de waarheid over Bernadette's getuigenis en kent daaraan een religieuze waarde toe. Hierbij handelt hij in de wetenschap dat de Heer in Zijn Evangelie zichzelf wenst op te offeren en Zijn wil niet wenst op te leggen, Hij doet Zijn licht juist schijnen om de duisternis te verjagen. Tegenwoordig zijn vele ongeruste ge-

lovigen op zoek naar redenen «om verder te kunnen geloven». In feite, als Bernadette ons niet misleid heeft (of misleid is), dan betekent het dat Lourdes «waar» is, het hele Credo van de katholieke tradities is «waar»: God bestaat; Jezus is de Christus; de Kerk onder de leiding van de paus is de behoeder en de waarborg van deze Waarheid. De H. Maagd zelf moedigde de ziener aan: «Ga en zeg de priesters hier een nieuwe kapel te bouwen»; in Haar handen hield zij de rozenkrans, icoon van de katholieke devotie; Zij vroeg om processies die Zij toevertrouwde aan kerkelijke gezaghebbers; Zij verscheen volgens de Rooms-katholieke Liturgiekalender; Zij bevestigde het dogma van de Onbevleete Ontvangenis vier jaar eerder uitgeroepen door Pius IX. Het is geen toeval dat Lourdes de meest geliefde bedevaartsplaats is van de pausen die Bernadette heilig hebben verklaard: Pius XII – een uniek feit in de geschiedenis – wijdde een volledige encycliek (pauselijk document) aan haar; Johannes Paulus II ging zelfs zo ver dat hij zijn leven wilde afsluiten door zichzelf voort te slepen naar de Grot; Benedictus XVI maakte Lourdes tot het eerste doel van zijn pontificaat.

Dit boek is uniek onder de vele best sellers van de auteur, maar kenmerkt zich tevens door het gebruikelijke evenwicht tussen het respect van een gelovige voor het Mysterie en het respect van een historicus ten opzichte van een rigoureuze onderzoek. Noch mystieke verhevenheid, schandalen of aantijgingen zijn in het boek te vinden, maar een indrukwekkende gegevensverzameling – waarvan sommige gegevens ongepubliceerd bleven en vaak verborgen of vergeten zijn – maar altijd overwogen in het licht van de rede. Door een unieke samenloop van omstandigheden verscheen dit boek aan het begin van het door Paus Benedictus ingestelde Jaar van het Geloof; juist dit geloof dat, in de waarheid van Lourdes, een kostbare en tegelijkertijd solide greep vormt, een soort “handvat” om zich eraan vast te grijpen wanneer twijfel toeslaat, ook in de harten van vele Christenen».

De Stafredactie

en de modder over haar gezicht te smeren, het gras dat voor de grot groeide, te eten.

In de loop van deze verschijningen, die een voorbereiding waren op die van 8 december, herhaalde de H. Maagd steeds de noodzaak van gebed, offerbereidheid en boete, om de straffen te vermijden: «Boete betekent alle dagelijkse kleine kruisen aanvaarden, ook jullie werk als boete verrichten». Zij kondigde ook de kostbaarste gift van deze reeks aan, m.n. het *Uur van de Genade*, dat Zij als volgt verklaarde «een gebeuren van grote en talrijke bekeringen». Tevens beloofde Zij dat gedurende de verschijning op 8 december, Zij Haar Onbevlekt Hart zou tonen «dat slechts zo weinig mensen kennen».

Al Haar beloften kwamen prompt tot vervulling op de vastgestelde dag. Op die ochtend van het Feest van de Onbevleete Ontvangenis, waren er in feite mensen die, bevreesd het gezicht te verliezen voor de grote menigte gelovigen en nieuwsgierigen in en buiten de kathedraal, Pierina probeerden te weerhouden. Op een gegeven moment maakte zij een einde aan hun aarzelingen, keerde hen de rug toe terwijl ze riep: «Ik moet nu gaan!»

In de middag kwam Maria inderdaad op de afspraak in de middag. Zij verklaarde: «Ik ben de Onbevleete Ontvangenis, ik ben Maria van de Genade, Moeder van mijn goddelijke Zoon Jezus Christus ... in Montichiari wens ik aangeroepen te worden als 'Rosa Mystica'». Vervolgens sprak Zij: «Het is mijn wens, dat dit "*Uur van de Genade*" in de hele wereld bekend gemaakt en verspreid wordt. Zij die niet naar de kerk kunnen gaan maar rond de middag in hun eigen huis bidden, zullen van Mij de genade ontvangen». Later schreef Pierina in haar dagboek: «Zij opende langzaam Haar armen – die Zij voordien gesloten hield – daarbij opende Haar mantel zich. Wat een immense pracht! Op Haar borst was haar Hart duidelijk te zien; drie rozen staken erin: een witte, een rode en een gele. Uit haar Hart scheen een zodanig helder en oogverblindend licht, dat ik daar bijna blind van



Uit Peru enkele foto's die hun grote liefde voor Maria Rosa Mystica aantonen.

werd». De zieneres zei dat op dat moment Maria uitriep: «Aanschouw dit Hart, dat de mensen zo zeer bemint, terwijl de meesten het met smaad overstelpen».

Wij weten dat gedurende de verschijning wonderbare genezingen zich voltrokken in en buiten de kathedraal; alle zijn geregistreerd. Deze genezingen waren een introductie op de onnoemelijke zegeningen die Maria beloofde aan hen die

Haar woorden uitvoeren en zichzelf, jaar in jaar uit, verbinden aan het in praktijk brengen van het *Uur van de Genade*. Aan hen die dit offer van liefde, dat voortkomt uit het Onbevleete Hart in Montichiari – evenals eerder in Fatima – serieus nemen, biedt Zij een weg aan dat korter, sneller en veiliger is om Haar Zoon Jezus te bereiken en de Verlossing die Hij voor ons had volbracht.

Rosanna Brichetti Messori

Verslag van de opbrengst van de kleine broodjes op 12 oktober tijdens de Wereldbond van Eerherstellende Gemeenschappen. De Associazione Rosa Mistica-Fontanelle nam de onkosten van de broodjes op zich.

De winst bedroeg **€ 3.000,00**
waarvan overgemaakt:

- aan de bisschop van Mali, een staat waar een stammen- en godsdienstoorlog woedt **€ 1.000,00**
- aan de weeskinderen van Burundi **€ 1.000,00**
- aan een kerk in Sri-Lanka door tussenkomst van hun bisschop in het Vaticaan **€ 500,00**
- aan het christelijke hulpfonds te Montichiari **€ 500,00**

ONTVANGEN BERICHTEN

Pater Baltasar te midden van de gebedsgroep "Rosa Mystica", te Apeldoorn, Nederland, waaronder Sylvia Hetarihon, die het maandblad "La Voce di Rosa Mistica" in het Nederlands en Engels vertaalt. De leden zijn afkomstig van verschillende landen: Nederland, Indonesië, Suriname, Eritrea en Santo Domingo.



■ **UIT NEDERLAND** - In 1994 vormden in Apeldoorn zeven personen een rozenkransgroep ter ere van Maria Rosa Mystica. Tien jaar later sloot een andere groep zich aan en thans telt de groep 30 leden onder de naam Rosa Mystica. Regelmatig wordt het beeld van Rosa Mystica van huis tot huis gebracht, en wordt de 13-daagse novene gebeden. Sinds de groep de naam Rosa Mystica draagt, vinden er gebedsverhoringen plaats, waarvan drie op bijzondere wijze. In 2006 werd de kleine Serena geboren, terwijl haar moeder een zwangerschapsvergiftiging had. De gebedsgroep bad vol vuur tot Rosa Mystica en het kindje overleefde op spectaculaire wijze! Eveneens in 2006 belde een lid van de groep vanuit Indonesië naar Nederland en smeekte de leden om zich in gebed tot Rosa Mystica te richten voor haar 40-jarige neef die op sterven lag. De genezing kwam snel, tot grote

verbazing van al de artsen die hem behandelden. In 2009 moest een lid van de gebedsgroep op 80-jarige leeftijd een bijzonder gecompliceerde hartoperatie ondergaan. Men vreesde voor haar leven, maar ook hier werden de smeekbeden door Rosa Mystica verhoord. Wij zijn onze Moeder Rosa Mystica intens dankbaar en willen met heel ons hart die rozen zijn die zij zich zo wenst om haar Zoon, Jezus Christus, te troosten voor alle zware beledigingen. Wij bidden voorts dat de directie van het heiligdom in Fontanelle over de hele wereld gesteund wordt door gebeden en rapportages over bijzondere gebedsverhoringen.

■ **UIT MALI** - Beste vrienden, Ik wilde jullie bedanken dat jullie aan mij en mijn bisdom gedacht hebben. Wij verkeren in een zeer moeilijke situatie. Met jullie hulp kunnen ook wij de armsten helpen; een keer per dag eten zij een karig maal. Dank voor dit gebaar van saamhorigheid! Op zaterdagen zijn mijn gedachten vaak bij jullie en alle pelgrims aan de voeten van de H. Maagd. Ik vertrouw jullie mijn land toe aan jullie gebeden, voornamelijk voor de bevolking van ons bisdom, dat gedeeltelijk door de rebellen is bezet. Moge God jullie allen zegenen!

Mgr. G. F. Bisschop - Mali

■ **UIT INDIA** - Ik ben een toegewijde volgeling van Rosa Mystica en ik heb groot vertrouwen in het rozenkransgebed. Ik leef in Ramapuram, een dorpje in Kerala, India. De bevolking stamt voor het merendeel uit de lage en midden kaste. Alvorens te werken, bidden wij elke dag de rozenkrans.

Ongeveer zes maanden geleden zijn verschillende volgelingen van Rosa Mystica in mijn huis bij elkaar gekomen. Ik ben begonnen met het leiden van het rozenkransgebed op elke zaterdag van vijf tot zeven uur 's morgens. Nu doen er 50 mensen mee om door tussenkomst van onze Moeder Rosa Mystica onze Heer Jezus Christus te loven.

De deelnemers zouden graag een beeld van Rosa Mystica willen ontvangen om zich beter te kunnen concentreren tijdens het gebed. Met een gebed voor u. Sabu George.

TIJDSINDELING VAN GEBEDSDIENSTEN GEDURENDE DE WINTER VAN 1 OKTOBER TOT 31 MAART

Zondag en feestdagen:

Vespers 15:00; H. Mis 16:00

Dagelijks: H. Rozenkrans: 10:00 – 14:30 – 15:30

- Vespers en catechese 16:00

Zaterdag en zondag:

biechtvader aanwezig vanaf 15:00

De 13^e van elke maand DAG VAN MARIA

- ononderbroken rozenkransgebed 14:30

De zondag na de 13^{de}:

Processie om 15.30 ter ere van Rosa Mystica;

bij terugkeer H. Mis om 16:00

Elke middag om 16:00 is een priester aanwezig voor de biecht of een gesprek. Groepen worden bij aankomst verzocht zich hier bij Fontanelle aan te melden, tel. +39 030 964111

De vrede, genade, barmhartigheid, liefde en vreugde van de Heer zij met ons allen, in onze families, in de Kerk en in de hele wereld.

**De redactie en de Associazione
Rosa Mistica-Fontanelle**

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl – Montichiari (Bs)