

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

FEBRUARI 2016 - JAAR 26 - N.1

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



Heilig Hart van Jezus, wees mijn enige licht en eeuwige bron van heil. Wees elke dag met mij en heel mijn familie, want Uw zegen, Uw vrede en Uw liefde veranderen onze verharde harten in boeketten van rozen voor de Hemel. Ik heb U lief, ik aanbid en verheerlijk U, nu en voor altijd. Amen



Een belangrijke wijziging in de verantwoordelijkheid voor het beheer van de cultus te Fontanelle

“Zoals vele pelgrims en gelovigen het al geconstateerd hebben, heeft Mgr. Oliviero Faustini vanaf 1 januari 2016 de verantwoordelijkheid voor het beheer van de cultus en de administratie in Fontanelle Montichiari op zich genomen ter vervanging van Mgr. Giancarlo Scalvini, die zich in juli 2013 aan deze zeer delicate en belangrijke taak met volledige toewijding en passie erop toegelegd had.”

Na tweeënhalve jaar van intense activiteit en voortdurend heen en weer reizen tussen Brescia en Montichiari, heeft Mgr. Scalvini tenslotte in overleg met de bisschop er voor gekozen om de verantwoordelijkheid voor het directe beheer van de cultus aan een andere priester over te dragen. Wel blijft hij steeds aanwezig tijdens verschillende gelegenheden in Fontanelle evenals in de raad van bestuur

van de Stichting. Graag wil ik hem persoonlijk mijn oprechte dankbaarheid en grote genegenheid betuigen voor zijn ijverige, broederlijke samenwerking waarvan we hebben mogen genieten in de afgelopen jaren. Dit zijn gevoelens die ik uitspreek namens alle medewerkers en vrijwilligers aanwezig bij Fontanelle, evenals van de duizenden gelovigen en pelgrims, die in de afgelopen jaren het genoegen hadden hem

te ontmoeten en hem vaak hun waardering hebben geuit over zijn onvermoeibare leiding tevens inspirerende manier van aanbedding en gebed in Fontanelle. Tijdens de eucharistieviering van de eerste dag van het jaar, het feest van Maria Moeder van God, hebben we deze gevoelens van diepe dankbaarheid aan Maria Rosa Mystica geuit. Tegelijkertijd waren

VERVOLG OP BLZ. 2 B

Een belangrijke wijziging in de verantwoordelijkheid voor het beheer van de cultus te Fontanelle

VERVOLG VAN BLZ. 1

we verheugd over de toetreding van Mgr. Oliviero Faustino, die door de bisschop als nieuwe leidinggevende voor de cultus van Fontanelle is benoemd. Bij de curie van Brescia bekleedde hij de functie als hoofd van het college van de exorcisten van de Diocesane Dienst Canoniek Recht van de Kathedraal voor nieuwe religieuze bewegingen. Mgr. Faustino zal ten bate van Fontanelle zeker gebruik maken van zijn rijke pastorale ervaring, die hij door de jaren heen heeft verkregen met name tijdens zeer delicate taken van zijn priesterambt waarbij geestelijk onderscheidingsvermogen van groot belang was. Hij verdient onze dank voor het feit dat hij deze verre van gemakkelijke taak op

zich heeft willen nemen, voor zijn bereidheid om door te gaan en het uitbreiden van de tot nu toe genomen weg ten dienste van Fontanelle door vele priesters, leken en vrijwilligers, die zich geheel aan Maria Rosa Mystica hebben toegewijd. Wij vertrouwen deze nieuwe overgangperiode in Fontanelle toe aan de bescherming van de Moeder van God; moge Maria Rosa Mystica hemelse gunsten verlenen aan allen die in het verleden en heden met nederigheid hebben gewerkt ten gunste van de cultus en het Mariële gebed in overeenkomst met het leergezag van de bisschoppen en de Heilige Vader.

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk Gedelegeerde

Lieve getrouwen van Rosa Mystica, de Moeder van God,

Graag aanvaard ik deze dienstperiode in Fontanelle en zal proberen u mijn bescheiden capaciteiten aan te bieden; ik ben me ervan bewust dat ik met de hulp van de Allerheiligste Maagd door moet blijven gaan op de weg, die tot dusver gebaad is door vele priesters, leken, vrijwilligers en al diegenen die op welke wijze dan ook met een liefdevol en eenvoudig hart hun medewerking hebben verleend. Laat ons met toewijding de school van Maria volgen en Zij zal ons leiden naar Jezus.

Don Oliviero Faustino

ALTIJD STAAT MARIA KLAAR OM ONS TE VERWELKOMEN

Misschien weet niet iedereen dat het heiligdom van Fontanelle een bijzondere eigenschap bezit: het staat altijd open, elk uur, dag en nacht. Alleen de kleine kapel buiten de grote kerk volgt de normale uren van de andere kerken. In tegenstelling is de Bron van Genade met de aangrenzende kerk altijd toegankelijk.

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Ook Stichting Rosa Mystica Fontanelle sluit zich aan bij Mgr. Alba's begroeting gericht aan zowel Mgr. Don Giancarlo Scalvini als Mgr. Don Oliviero Faustino. Wij wensen Mgr. Don Oliviero een godvruchtige dienst toe in het welzijn van alle volgelingen van Rosa Mystica en verzekeren hem onze volledige medewerking in overeenkomst met de door hem bepaalde richtlijnen. Tevens danken wij van harte Don Giancarlo, die met veel liefde de belangrijke taak en op een zo harmonieuze wijze wist uit te voeren. Deze taak werd hem door de bisschop op een delicaat moment voor Fontanelle opgedragen, t.w. het moment waarop de erkenning van de cultus, die al eerder had plaatsgevonden, officieel werd geconsolideerd in al haar uittingen, resulterend in een volledige en voortdurende steun voor de pelgrims. Moge Maria Rosa Mystica deze twee toegewijde dienaren een overvloed aan genaden schenken.

President
Leonardo Tanzini

Iedereen die het heiligdom heeft bezocht, heeft gezien dat het bescheiden gebouw is dat eigenlijk meer weg heeft van een groot afdak dat vele jaren dienst heeft gedaan om bescherming te geven, zij het met enige moeite, tegen de zomerse hitte en de koude winter. Het bouwwerk is nog steeds hetzelfde zoals in het begin: nederig, een beetje onzeker, net zoals de cultus zelf was in het begin. Opmerkelijk is het dat die wel ondersteund wordt door vele duizenden gelovigen, die allen sinds ettelijke jaren, hun geloof in dit heiligdom nog steeds behouden met een ongelooflijke vasthoudendheid en grote toewijding aan Maria Rosa Mystica. Zoals u inmiddels weet, is de cultus — die vroeger al bestond — thans officieel toegestaan en er



kend, waardoor alles gemakkelijker is geworden. De prachtige traditie om het kleine heiligdom dag en nacht open te houden is gehandhaafd gebleven. Bij nader inzien is het wellicht juist de bescheidenheid en armoede die dit mogelijk maken: er is geen kostbare decoratie aanwezig noch kunstwerken van waarde om te stelen. In plaats daarvan is er iets wat niet kan worden geëvalueerd vanuit menselijk oogpunt, iets wat van groot belang is als men beschikt over een bovennatuurlijke visie op het leven. Daar staat namelijk Moeder Maria voortdurend op haar kinderen te wachten wanneer die haar nodig hebben. En zoals we weten gaat het om een heel bijzondere moeder; zij die geboorte aan onze Redder Jezus gaf, is nu onze beste verdediger. Een hemelse beschermster, maar ook en vooral de veiligste weg om in de eerste plaats bij haar Zoon te kunnen komen, vervolgens via Hem bij God de Vader en vervolgens bij de glorievolle Drie-eenheid. Paus Franciscus heeft vaak gezegd dat de Kerk zich open dient te stellen voor de wereld, vooral voor alle zondaars die ver weg van de Kerk zijn en toch op een bepaalde manier Gods roeping in hun hart voelen. Wel, ik geloof dat Fontanelle een symbool voor zo'n opening kan zijn.

De paus heeft in het bijzonder verwezen naar het Hart van de Kerk, dat altijd open en gastvrij dient te zijn voor de vele verloren zonen en dochters, die de terugkeer misschien niet durven te ondernemen uit vrees om afgewezen te worden. In feite moet op grote schaal afgekondigd worden dat voor hen de deur altijd open staat en dat juist voor hen het vette kalf is gereserveerd om met vreugde hun terugkeer te vieren. Zij dienen te worden geïnformeerd dat in het hart van het platteland van Lombardije, zowel in de winterse mist als in de

zomerse hitte, een klein heiligdom staat, dat permanent open en toegankelijk is. Daar staat een Moeder klaar om te luisteren en te helpen; Zij die een immense bron is, die mensen aantrekt en weer hoop schenkt! Wij mogen als eersten daarvan genieten, maar laat ons dan op onze beurt vrienden meenemen voor een korte pauze van gebed, bijvoorbeeld na een avond samen te hebben doorgebracht of na een avondmaaltijd te hebben gedeeld. Het kan een middel zijn om Moeder Maria te bereiken, zelfs voor degenen die zich meestal ver van Haar bevinden of apathisch zijn ten opzichte van het geloof. De Maagd Maria, onze bemiddelares, brengt vele grote wonderen tot stand. Sta mij toe om over een geval te vertellen, waarvan mijn man en ik protagonisten waren. Twee vrienden van ons, een jong getrouwd stel, rijke Zwitsers, ouders van twee kinderen, hadden besloten

om te scheiden. We hadden op alle mogelijke manieren geprobeerd om hen van hun voornemen te weerhouden, maar het mocht niet baten. Tenslotte nodigden we hen voor een diner uit dat voor hen de laatste keer van samenzijn zou betekenen. Wij kozen een restaurant in Montichiari als een strategische plek om elkaar te ontmoeten. Na het diner vroegen wij terloops of ze een heel speciaal plekje wilden zien. Ze stemden toe en samen reden wij naar Fontanelle. Het was laat in de avond en wij waren alleen. Na onze auto's te hebben geparkeerd, liepen wij naar de Genadebron. De omgeving was indrukwekkend en een gebed samen bidden was niet moeilijk. In ons hart hoopten wij dat er iets zou gebeuren, maar wilden er niet op aandringen: de Heilige Maagd zou zeker wel weten wat te doen. We keerden terug naar de parkeerplaats om het heiligdom te verlaten, maar toen onze vrienden de motor van hun auto probeerden te starten – een Ferrari – kon deze niet starten. Steeds weer probeerden zij de motor te starten. Uiteindelijk gaven zij het op en beseften dat Rosa Mystica wenste dat zij nog een beetje langer bij Haar bleven om na te denken over hun besluit. Kortom, het kwam niet tot een scheiding en een jaar later kregen ze hun derde kind, een schattig klein meisje.

Rosanna Brichetti Messori

Wij hebben ontvangen

■ *Uit Argentinië* - Zoals elk jaar hebben wij op 8 december 2015 het Uur van Genade in onze kerk Valentin Alsina - Buenos Aires - Argentina, gevierd. Wij sturen u onze beste wensen in de hoop dat paus Franciscus de verschijningen van de Rosa Mystica aan Pierina zal erkennen. Wij bidden sinds vele jaren voor dit doel. Wij wensen allen, die voor de Stichting van Maria Rosa Mystica Fontanelle werken, een zeer goede gezondheid en vele zegeningen toe.



Wij hebben ontvangen

■ **Uit Burundi - Ter nagedachtenis aan pater Vittorio Blasi:** Op kerstavond, 24 december 2015 rond 19.00 uur, is pater Vittorio Blasi, een trouwe discipel van Rosa Mystica – PAX – naar onze hemelse Vader gegaan. Pater Blasi gaf zijn leven voor de missie in Burundi, waar hij vele scholen in Mumuri samen met bisschop Ruhuna (daarna door guerrilla's gedood) oprichtte; hij heeft een heiligdom aan Onze-Lieve-Vrouw Middelaars van Burundi gewijd in overeenkomst met de wens van Maria Rosa Mystica. In Bujumbura, creëerde hij het opleidingscentrum voor weeskinderen, waar honderden kinderen welkom zijn. Ondertussen zijn veel van deze kinderen adolescenten en jonge mensen geworden, die na hun schoolopleiding op basis van persoonsgerichte waarden, nu in staat zijn de onvermijdelijke problemen het hoofd te bieden. Nog steeds worden er vele andere weeskinderen verwelkomd en verzorgd; men probeert van alles om de grote beslommeringen, ontstaan door veel kommer en gebrek, te kunnen overwinnen. Pater Vittorio leefde als dienaar van God en geestelijk vader van iedereen, in nederigheid en armoede, met en voor anderen.

■ **Uit Oeganda** - Gelukkig Nieuwjaar 2016 en groeten uit Oeganda. Ik ben erg dankbaar voor de continue



■ **Uit India** - Wij wensen u een Gelukkig Nieuwjaar toe. In India, zijn wij het nieuwe jaar begonnen aan de voeten van Maria Rosa Mystica, tijdens de avondwake en de Heilige Mis. De belangrijkste celebrant was Pater Benedict Arakkal, rector van het Klein Seminarie St. Paul van het bisdom van Kannur.

communicatie en informatie over Maria Rosa Mystica en de katholieke leer in het algemeen. Vaak denk ik terug aan mijn eerste bezoek aan Fontanelle tijdens de retraite voor 100 priesters in 2006. Mijn herinneringen gaan terug naar die grote gebeurtenis in Montichiari en naar al wat Maria voor ons heeft gedaan. Wij danken Haar! Onze gebedsgroep in Nsambya, Kampala, verzorgt de toewijding aan Rosa Mystica. Ik verzeker u mijn voortdurende gebeden voor u allen tijdens de dagelijkse H. Mis. Wij zetten deze toewijding voort tot Gods eer door bemiddeling van Maria Rosa Mystica. Moge God allen Zijn heerlijke zegeningen laten neerdalen op u allen en in het bijzonder op hen die het werk van Rosa Mystica uitvoeren.

Pater John Byamukama
(Kampala Uganda)

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Tijdschema voor februari 2016

Dagelijks: 15:00 Biecht. 16:00 Rozenkransgebed

Elke dinsdag en vrijdag:

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed. 16:00 H. Mis

Zaterdag:

15:00 Biecht. 15:30 Rozenkransgebed.
16:00 H. Mis, (Vooravondmis)

Zondag en feestdagen:

15:00-17:00 Biecht. 15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed, Biecht
16:00 H. Mis.

5 en 6 februari: eerste vrijdag en eerste zaterdag van de maand:

15:00 Aanbidding, Rozenkransgebed, Biecht
16:00 H. Mis

10 februari, Aswoensdag, onthouding en vasten.

Het askruisje wordt toegediend gedurende de H. Mis op zondag, 14 februari.

13 februari, zaterdag: Mariadag

15:00-17:00 Biecht. 15:00 Aanbidding
15:30 Rozenkransgebed. 16:00 H. Mis.

Elke vrijdag van de vastentijd:

15:30 Kruisweg. 16:00 H. Mis.

N.B. Elke vrijdag van de vastentijd: onthouding.

Belangrijk: Wij vragen de priesters, religieuzen en begeleiders van de bedevaartgroepen hun aankomst tijdig aan het Secretariaat en de Verantwoordelijke voor de verering te melden, zodat wij op de best mogelijke manier de ontvangst en uw verblijf op dit heiligdom kunnen regelen. Volgt u deze procedure, dan zult u in staat zijn een mooie bedevaart op een ordelijke, toegewijde en vruchtbare manier te ervaren. Wij bevelen u van harte aan in de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) de instructies te bezoeken over de Mariale verering in Fontanelle, het tijdschema en de nieuwe brochure "Geschiedenis en plaatsen van verering." Wij nodigen iedereen uit om de bedevaarten te organiseren volgens de richtlijnen in de gids en de hierboven vermelde brochure. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

De Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Bankgegevens:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (de laatste letter is een nul)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)