

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK
FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

OKTOBER 2015 - JAAR 25 - N.7

Maandelijks nieuwsbericht van de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle Montichiari (Bs) - Italy



Moge Maria altijd dicht bij u zijn
en u op uw weg begeleiden.



Het buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid

Op 1 september, schreef paus Franciscus een brief waarmee hij de aflat aankondigde ter gelegenheid van het Buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid, dat

hij met de pauselijke bul *Misericordiae Vultus* op 11 april 2015 lanceerde: «Geliefde broeders en zusters, ik heb er vaak over nagedacht hoe de Kerk haar missie als getuigenis van de Barmhartigheid duidelijker zou kunnen maken. Het is een reis dat met een geestelijke bekering begint. Daarom heb ik een buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid afgekondigd, dat gericht is op de barmhartigheid van God. Het Heilig Jaar wordt op 8 december 2015 geopend, het hoogfeest van de Onbevleete Ontvangenis en eindigt op 20 november 2016, de zondag van Onze Heer Jezus Christus, Koning van het Heel-

al en het zichtbare gelaat van de barmhartigheid van de Vader». De brief van 1 september is een gelegenheid om ons voor te bereiden op deze tijd van Genade, die ons helpt om de beste vruchten te kunnen plukken van het Sacrament van de Biecht, dat door de priesters op een bijzondere plechtige en speciale manier zal worden toegediend.

Wij hebben daarom besloten om de brief van paus Franciscus in ons bulletin in twee gedeelten te publiceren, in deze editie en in de daaropvolgende, zodat alle gelovigen en bedevaarders daar gebruik van kunnen maken voor hun persoonlijke voorbereiding. Hierbij het eerste deel van de oorspronkelijke tekst van de brief: «**Nu het Buitengewoon Jubileum van**



VERVOLG OP BLZ. 2 B

Het buitengewoon Jubileum van de Barmhartigheid

VERVOLG VAN BLZ. 1

de Barmhartigheid nadert, zou ik een aantal punten willen noemen waarvan ik denk dat ze aandacht vereisen om de viering van het Heilig Jaar voor alle geloven een werkelijk moment van ontmoeting met de barmhartigheid van God te laten zijn. Het is zeker mijn wens dat het Heilig Jaar een levende ervaring van de nabijheid van de Vader, wiens tederheid bijna tastbaar is, zal zijn, zodat het geloof van iedere gelovige gesterkt mag worden en de getuigenis ervan zo steeds effectiever mag zijn. Ik denk in de eerste plaats aan alle gelovigen die, in individuele bisdommen of als pelgrims naar Rome, de genade van het Heilig Jaar zullen ervaren. Het is mijn wens dat de aflaat van het Heilig Jaar ieder van hen mag bereiken als een werkelijke ervaring van de barmhartigheid van God, die ieder persoon tegemoet komt in het Gelaat van de Vader die ontvangt en vergeeft, de begane zonden volledig vergeet. Om de aflaat te ervaren en ontvangen, worden de gelovigen uitgenodigd een korte pelgrimstocht te maken naar de Heilige Deur, in elke kathedraal of in de kerken die zijn aangewezen door de diocesane bisschop en in de vier pauselijke basilieken in Rome, als een teken van het diepe verlangen naar ware bekering. Evenzo bepaal ik dat de aflaat verkregen kan worden in de heiligdommen waar de Heilige Deur open is en in de kerken die gewoonlijk als Jubileumkerken worden gezien. Het is belangrijk dat dit moment in de eerste plaats wordt verbonden met het Sacrament van Verzoening en met de viering van de Heilige Eucharistie, met een overweging over barmhartigheid. Het zal nodig zijn dat deze vieringen de geloofsbelijdenis bevatten en gebed voor mij en de intenties die ik mijn hart draag voor het welzijn van de Kerk en de gehele wereld. Daarnaast denk ik aan diegenen voor wie het, om verschillende redenen, onmogelijk zal zijn om door de Heilige Deur binnen te gaan, in het bijzonder de zieken en

mensen die oud en eenzaam zijn, en vaak aan huis gebonden. Voor hen zal het een grote steun zijn om hun ziekte en lijden te beleven als een ervaring van de nabijheid van de Heer die, in het mysterie van Zijn lijden, dood en verrijzenis de koninkelijke weg wijst die betekenis schenkt aan pijn en eenzaamheid. Deze tijd van beproeving te beleven met geloof en vreugdevolle hoop, de Communie ontvangen of de Heilige Mis en gemeenschappelijk gebed bijwonen, zelfs door de verschillende communicatiemiddelen, zal voor hen de manier zijn om de aflaat van het Heilig Jaar te ontvangen. Mijn gedachten gaan ook naar de gevangenen, wier vrijheid beperkt is. Het Heilig Jaar is altijd een kans geweest voor een grote amnestie die de vele mensen hoort te omvatten die, ondanks dat zij straf verdienen, zich bewust zijn geworden van het onrecht dat



XXSTE JUBILEUM BISSCHOPSWIJDING VAN Z.E. MGR. LUCIANO MONARI

*Wij verzekeren de bisschop
van onze gebeden en die van
alle groepen met de naam
Rosa Mystica,
Moeder van de Kerk.*

zij gedaan hebben en oprecht wensen opnieuw toe te treden tot de maatschappij en hun eerlijke bijdrage daaraan willen leveren. Mogen zij allen op tastbare wijze geraakt worden door de barmhartigheid van de Vader die dichtbij hen wil zijn die de grootste behoefte hebben aan Zijn vergeving. Zij kunnen de aflaat verkrijgen in de kapellen van de gevangenen. Moge het gebaar waarmee zij hun gedachten en gebed op de Vader richten, elke keer als zij over de drempel van hun stel stappen, voor hen de gang door de Heilige Deur symboliseren, want de barmhartigheid van God is in staat harten te veranderen, en kan tralies omvormen tot een vrijheidservaring. Ik heb de Kerk gevraagd om in dit Heilig Jaar de rijkdom te herontdekken die vervat is in de geestelijke en lichamelijke werken van barmhartigheid. De ervaring van barmhartigheid wordt zeker zichtbaar in de getuigenis van tastbare tekenen, zoals Jezus zelf ons geleerd heeft. Iedere keer dat een gelovige persoonlijk één of meer van deze handelingen verricht, zal hij of zij zeker de aflaat van het Heilig Jaar verkrijgen. Vandaar de verplichting om barmhartig te leven om de genade van volledige en diepgaande vergeving te verkrijgen door de kracht van de liefde van de Vader die niemand uitsluit. De aflaat van het Heilig Jaar is daarom volledig, vrucht van het evenement dat met geloof, hoop en liefde gevierd en ervaren dient te worden. Verder kan de aflaat van het Heilig Jaar ook verkregen worden voor de overledenen. Wij zijn aan hen gebonden door de getuigenis van geloof en liefde die zij ons nagelaten hebben. Net zoals wij hen gedenken in de Eucharistieviering kunnen wij voor hen, in de het grote mysterie van de gemeenschap van de heiligen, voor hen bidden dat het barmhartig gelaat van de Vader hen bevrijdt van elk overblijfsel van zonden en hen stevig omhelst in de oneindige zaligheid».

Mgr. Marco Alba
Bisschoppelijk gedelegeerde

WORDT VERVOLGD IN HET VOLGENDE NUMMER

Het hoogste voorrecht is de Heilige Maagd te mogen dienen

Welk kind zou niet graag een roos aan zijn moeder willen geven of haar een teken van genegenheid tonen uit dankbaarheid en liefde? Met een bloem, een roos of een geschenk maakt elk kind zijn moeder blij en tevreden. De heilige Josémaría Escrivá zei dat de rozenkrans het gebed is waarvan Maria het meest geniet; zij is heel gelukkig en tevreden over haar kinderen als ze dit gebed bidden. Deze woorden van de grote heilige vergezellen me elke dag van mijn dienstverlening in Fontanelle tijdens deze bijzondere en heel hete zomer. Ik arriveerde op de laatste dag van juni, precies op dezelfde dag dat Don Sashika terugkeerde naar Sri Lanka. Op de dag dat ik naar huis terugkeer na het grote feest ter ere van Rosa Mystica door de Singalese katholieke gemeenschap op 13 september, neem ik de herinnering met me mee aan die maanden hier in het huis van Rosa Mystica en denk ik terug aan het hoogste voorrecht dat de heilige Maagd mij heeft gegeven: voor haar te mogen dienen. Hoeveel keren bad ik de rozenkrans, alleen of met enkele landgenoten en hoe vaak beleefde ik de vreugde de rozenkrans te mogen voorbidden tijdens bedevaarten, feesten en processies! Het is werkelijk een geweldig

en onverdiend voorrecht; hoeveel «Weesgroeten» en hoeveel rozen mocht ik in grote trossen schenken en verzamelen voor onze lieve Moeder in de hemel! Aan de voeten van de Vrouwe kreeg ik de kans haar de gebeden aan te bieden van zo vele pelgrims, die elke dag en elk uur komen in Fontanelle op zoek naar moederlijke liefde, hulp en steun van haar hart, dat nooit haar kinderen teleurstelt. De Heilige Maagd van dienst te zijn hielp me beseffen hoe belangrijk het is voor priesters en gelovigen om haar lief te hebben en om andere mensen van haar te doen houden - zoals we het leren van de grote Don Bosco: bidden en anderen doen bidden. Dit is wat ik heb geleerd en wat wil ik getuigen, biddend dat allen die vreugde mogen beleven om in haar school en aan haar voeten te staan. Nog een andere genade is mij door Rosa Mystica in Fontanelle gegeven: ver weg van huis voor studie, gaf ze me de genade en vreugde de rozenkrans elke dag in mijn moedertaal, het Singalees, te bidden samen met de gelovigen uit Sri-Lanka, een land dat Rosa Mystica zo diep vereert. Als afsluiting van deze korte brief wil ik u al mijn gebeden verzekeren, zodat Maria ons helpt om te groeien en om alle goede deugden te erva-

ren. De heilige Rita zei: «De deugden zijn als lichtjes die de donkere plekken van ons leven verlichten». Ik vraag onze Moeder om u alle genaden te schenken die u helpen de prachtige deugden van ons geloof in praktijk te brengen: hoop, liefde, nederigheid, zuiverheid van het hart en heilige volharding. Geleid door deze lichtjes zullen we niet alleen ons eigen leven verlichten, maar ook die van de mensen met wie we het leven delen of van mensen die we ontmoeten. Ze verlichten ons leven, het kostbaarste geschenk dat we van God hebben ontvangen. Ik dank iedereen, de Stichting, de priesters, de mensen die voor het onderhoud van deze prachtige plek zorgen, de vrijwilligers, alle gelovigen en pelgrims en ik verzeker u nogmaals mijn gebeden; gaarne vraag ik u ook om gebed: een mooie roos. Dat allen Rosa Mystica lief mogen hebben en ook anderen van haar doen houden. Bid en doe anderen ook bidden.

Met vriendelijke groeten,

Gipson, seminarist



Open je hart voor Jezus

Degenen die vaker in Fontanelle komen, weten dat de tweede zondag van de maand een speciale dag is, want op deze dag is het de traditie om het ritueel van de «Eerherstellende Communie» te vervullen. Het is het antwoord op de wens die Maria rechtstreeks, hetzij op verschillende manieren, had geformuleerd in de loop van de vele Mariaverschijningen die in de hele geschiedenis van de Kerk hebben plaatsvonden. Een wens van Jezus zelf - waarvoor zij als bemiddelaars optreedt - om te reageren op Zijn grote liefde voor de mensheid, die Hem leidde, laten we dit nooit vergeten, van Zijn incarnatie tot de dood aan het kruis.

Ergo: «Communie van eerherstel». Hebben we de betekenis ervan wel goed begrepen? Het is van nut om hierover wat na te denken. Want, als het vandaag al moeilijk genoeg is de betekenis van de Eucharistie, d.w.z. de aanwezigheid van het verborgen goddelijke mysterie, niet op figuurlijke, maar op reële wijze, in de gedaante van geconsacreerd brood, te kunnen begrijpen, dan is het zelfs nog moeilijker om dit sacrament te kunnen bevatten in de zin van «eerherstel». Toch blijkt het niet zo ingewikkeld te zijn wanneer we het vanuit het evangelisch standpunt bekijken, dus vanuit liefde. Alles wat Jezus ons geleerd heeft over God, gebeurt vanuit liefde en komt uit op liefde. Het is vanuit liefde dat de Vader het heelal en de mensheid daarin schiep. Het is vanuit liefde dat Hij de incarnatie van de Zoon in Jezus van Nazareth wenste, zodat door Hem de mensheid het leven van de Drie-eenheid intenser zou kunnen ervaren. Het is vanuit liefde dat de Zoon aan het kruis stierf om de zonde en het kwaad, die het menselijk leven onderdrukken, te overwinnen, om in het vooruitzicht van de eeuwigheid, het leven vanaf het heden met het licht van de verrijzenis te verlichten. Het is uit liefde, ten slotte, dat Hij concreet wenst te helpen door elke mens op zijn bewogen pad nabij te zijn met geconsacreerd brood en wijn, Zijn Lichaam en Bloed, Zijn voedsel en drank die

geestelijke steun geven om elke moeilijkheid te kunnen overwinnen. We vergissen ons dus niet als we de Eucharistie vooral als een grote hulp in onze zwakheid beschouwen; het is een vererenswaardig voedsel voor ons bestaan, een nieuw manna dat ons tot beschikking wordt gesteld. We voegen echter diepgang toe aan ons gebaar dit voedsel te willen eten en drinken, wanneer we het ook als een ontmoeting van liefde ervaren en Hem om hulp en ondersteuning, licht en genade vragen, tegelijkertijd uit de grond van ons hart dankend voor de vele geschenken die Hij ons heeft gegeven en ons nog steeds geeft. Naast het ontvangen van liefde, dienen we die dus ook te beantwoorden, niet door het verrichten van buitensporige dingen, maar gewoon door het aanbieden van onze harten aan Hem zoals Hij dat met ons doet. We zouden ons moeten realiseren hoe groot Zijn pijn is, dat ondanks Zijn overvloedige liefde, deze echter zo weinig wordt waargenomen en geaccepteerd. Dan zullen wij zelfs in onze kleinheid de hele mensheid omarmen en Hem troosten in de plaats van hen die niet kunnen of niet weten Zijn liefde te accepteren. «De Liefde is niet geliefd», aldus de herhaalde uitroep van Franciscus van Assisi, die zijn lichaam aan Christus had aangeboden door Zijn passie te ondergaan middels de stigmata. «In het hart van de Kerk, mijn moeder, zal ik liefde zijn», was het motto van de heilige Theresia van Lisieux die niet in staat was om iets te doen als gevolg van ziekten; zij had begrepen dat aan elk menselijk gebaar niets te boven gaat dan het beantwoorden aan deze diepe en intieme goddelijke liefde.

Dit is waaruit de Communie van Eerherstel bestaat: zo vaak mogelijk, maar ten minste één keer per jaar, ons hart geheel openen voor Jezus die steeds op ons wacht en zichzelf nederig aanbiedt om gegeten te worden door hen die weinig of helemaal niets begrijpen van de grootsheid van het mysterie rond Hem.

Rosanna Brichetti Messori

Wij hebben ontvangen



Een groep van Congolese bedevaarders, woonachtig in België wegens werk, kwam in Fontanelle om Rosa Mystica te vereren op zondag 23 augustus jl.

Tijdschema voor oktober 2015 Maand van de Rozenkrans en missiemaand

OP 1 OKTOBER TREEDT HET WINTERSHEMA IN.

Dagelijks:

15:00 Biecht
16:00 Rozenkransgebed

Zaterdag:

15:00 Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 H. Mis (voorafgaand aan feestdagen)

Zondag en feestdagen:

15:00-17:00 Biecht
15:00 Aanbedding
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis

2 en 3 oktober (eerste vrijdag en eerste zaterdag v/d maand):

15:00 Aanbedding, Rozenkransgebed, Biecht
16:00 Hoogmis

3 oktober, zaterdag:

20:00 Mariale avondwake met processie - Rozenkransgebed
Aanbedding

11 oktober, zaterdag: Feest van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans werelbond van eerherstellende communies

10:00 Zegening van de broden
10:00/12:00 Biecht
10:30 Processie
11:00 H. Mis

's middags, volgens het tijdschema voor feesten en na de H. Mis: processie.

Belangrijk: Wij vragen de priesters, religieuzen en begeleiders van de bedevaartgroepen hun aankomst tijdig aan het Secretariaat en de Verantwoordelijke voor de verering te melden, zodat wij op de best mogelijke manier de ontvangst en uw verblijf op dit heiligdom kunnen regelen. Volgt u deze procedure, dan zult u in staat zijn een mooie bedevaart op een ordelijke, toegewijde en vruchtbare manier te ervaren. Wij bevelen u van harte aan in de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) de instructies te bezoeken over de Mariale verering in Fontanelle, het tijdschema en de nieuwe brochure "Geschiedenis en plaatsen van verering." Wij nodigen iedereen uit om de bedevaarten te organiseren volgens de richtlijnen in de gids en de hierboven vermelde brochure. Wij danken u hartelijk voor uw medewerking!

De Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it



■ *Vit Mexico* - 22 juli 2015 - Beste vrienden, ik ben Guadalupe en deel hierbij mee dat op 13 juli 2015 hier in Poza Rica, Veracruz, alle groepen van de missionarissen van Rosa Mystica elkaar tijdens het mooie feest van onze Moeder Rosa Mystica hebben ontmoet. Het feest werd gecoördineerd door onze gids en coördinator tevens diocesaan Nabor Alejo Jimenez, bijgestaan door een groep vrijwilligers. Sommige vrijwilligers bezoeken de zieken, anderen assisteren in de kerk. We zijn bij elkaar gekomen om onze Moeder Rosa Mystica in een processie te dragen. Daarna wisselden we van getuigenissen die ons geloof stimuleren en ons helpen om deze aangename reis voort te zetten. Alle woonden de Mis bij die door pater Alejo N. aan de Heilige Maagd Maria Rosa Mystica plechtig werd opgedragen. De dag werd afgesloten met een concert ter ere van Maria Rosa Mystica. Onze hartelijke groeten uit Poza Rica, Veracruz, Mexico. De groepen van de Missionarissen van Rosa Mystica. Hierbij een aantal foto's van de groepen.

*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Bankgegevens:
IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
BIC/SWIFT: ICRAITRRIS0 (de laatste letter is een nul)
IBAN C/C POSTE: IT93 0076 0111 2000 0002 9691 276
BIC/SWIFT C/C POSTE: BPPIITRRXXX

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)