

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)



April 2015 - Jaar 25 - N. 3

Maandlijks nieuwsbericht van
de Stichting Rosa Mistica - Fontanelle
Montichiari (Bs) - Italy

Alleluja!

*«De klokken hebben de touwen
die hen aaneenbonden,
gebroken.*

*De aarde sprong open en schonk
ontelbare bloemen.*

*In processie overstroonden
zij de valleien
en maakten hun afwachting
aan de randen van de paden.
Alleluja!»*

(Angiolo Silvio Novaro)



“ALS DE TROMPET VAN DE ENGEL”

Trouwe gelovigen en vrienden,

Met Pasen ophanden, kunnen wij via ons nieuwsbulletin «De stem van Rosa Mystica», onze paaswens en het daarbij behorend gebed praktisch naar elke hoek van de wereld sturen. Het is nu daadwerkelijk een feit dat honderdduizenden mensen via de post en moderne communicatiemiddelen de echo's van elke dag en elk feest in Fontanelle ook kunnen beleven, evenals de echo's van wat er in de hele wereld gebeurt, via de eenvoudige «getuigenissen», die wij in elk bulletin beschrijven. Ons maandblad wordt nu in de belangrijkste talen geschreven en hierin worden de gebeden herhaald, die elke dag aan de voeten van Rosa Mystica in Fontanelle bloeien en over de gehele wereld... er is immers geen continent, waar de H. Maagd niet vereerd wordt met de titel die de traditie

van de litanie van Loreto elke dag weer bezingt en prijst; het is een aanroep, op zichzelf al een bloem: Rosa Mystica. In dit jaar, het “montiniaanse” jaar in ons Bisdom van Brescia, hebben wij ervoor gekozen om de paaswens van de Stichting en de priesters van Fontanelle toe te vertrouwen aan de bresciaanse Paus Paulus VI. De pas zaligverklearde paus heeft ons gedurende vele maanden met zijn briljante leerstellingen geleid; dit geldt tevens voor onze Rosanna Brichetti Messori, die ons met haar diepgaande overwegingen zeer veel heeft bijgebracht en aan wie wij hiermee onze dankbaarheid wensen te uiten voor haar waardevolle diensten.

Dat onze wens iedereen overal in de wereld moge bereiken “als de trompet van de Engel” die tot op heden in de hemel en op de aarde blijft weerklinken.

*Hij is verrezen! Christus is waarlijk verrezen!
Dit is onze wens en ons gebed.*

Zalig Pasen!!

De Jezus, geboren in Bethlehem uit de Maagd Maria, voorspeld door de profeten en een Meester te midden van het volk van Israël, door sommigen erkend en geliefd, maar door velen verworpen, gehaat, veroordeeld en gekruisigd, gestorven en begraven, deze Jezus is verrezen, is waarlijk verrezen op de ochtend van de derde dag. Hij leeft weer in een nieuw en bovennatuurlijk leven; hij heeft de grote vijand, de dood, verslagen. Hij is verrezen!

Hoe kunnen wij een dergelijke boodschap in de wereld verspreiden?

Mijn broeders en kinderen, luistert. Wij zijn de getuigen van dit feit. Wij zijn jaar na jaar, die stem die het steeds weer herhaalt door de geschiedenis heen; wij zijn die stem die zich laat horen in steeds groter wordende cirkels in de wereld; wij zijn die stem die het onaantastbare getuigenis van degenen

die Hem voor het eerst met eigen ogen zagen en Hem met eigen handen aanraakten en de tot dan ongekende werkelijkheid van deze gebeurtenis konden verkondigen; een gebeurtenis die triomfantelijk de grenzen van welke natuurlijke belevenissen dan ook, overtreft: wij zijn de doorgevers van de levengevende boodschap van de Opstanding van Christus, van de ene generatie naar de andere, van land tot land. Wij zijn de stem van de voor dit doel opgerichte Kerk, voor de dappere verspreiding over de hele wereld van deze levende hoopgevende boodschap, bereid om deze zelfs met ons bloed te bevestigen. **Het is de boodschap van het geloof, als de trompet van de Engel, die tot op heden in de hemel en op de aarde blijft weerklinken: Hij is verrezen! Christus is waarlijk verrezen!**

Paasboodschap van Paus Paulus VIU 1964

MARIA GRONDMODEL OOK VOOR DE VROUWEN VAN VANDAAG

Paulus VI Apost. Exhort. "Marialis Cultus", 34-37

«... dat het moeilijk is het beeld van de heilige Maagd, dat ons uit sommige vrome boeken en traktaatjes tegemoet treedt, te plaatsen in de levensvoorwaarden van onze tijd, en met name in die van de vrouw. Dit geldt vooreerst voor het huiselijk milieu, waarin de wetten en de ontwikkeling van de gewoonten van leven terecht de gelijkheid van de vrouw aan de man erkennen, evenals haar medeverantwoordelijkheid in de leiding van het huiselijk leven. Het geldt ook op politiek gebied, waarop de vrouw in vele landen een positie in het openbare leven en een invloed daarop heeft verworven, die gelijk zijn aan die van de man. Het geldt niet minder op sociaal terrein, waarop zij haar activiteit ontplooit in velerlei taken, terwijl zij iedere dag meer de beperkte grenzen van de huiselijke haard overschrijft. Het geldt tenslotte ook voor de culturele sector, waarin aan de vrouw nieuwe mogelijkheden worden geboden, zowel tot wetenschappelijk onderzoek, als tot arbeid op intellectueel gebied.

Wanneer de Kerk zelf echter de lange geschiedenis van de mariale vroomheid in ogenschouw neemt..., zij zich niet bindt aan de wijze van denken en spreken, die eigen zijn geweest aan de verschillende tijdperken, noch aan de antropologische opvattingen, die daaraan ten grondslag lagen... De moderne vrouw zal

ook met vreugde en bewondering ontdekken, dat Maria van Nazareth, ook al leefde Zij geheel overgegeven aan Gods wil, toch geen vrouw is geweest, die de dingen en de gebeurlijkheden van het leven slechts lijdelijk over zich heen liet gaan, noch ook iemand die, zelf levend in de ban van een godsdienstig ideaal, haar medemensen de rug toekeerde, maar een vrouw die welbewust en openlijk getuigde, dat God de wreker is van de geringen en de onderdrukten, alsook dat Hij «de machtigen der aarde van hun voetstuk haalt» (Lc. 1, 51-53); en in Maria de sterke vrouw zal erkennen, die noodduft en smarten heeft gekend, evenals overhaaste vlucht en ballingschap. Het zijn situaties, die ongetwijfeld niet ontsnappen aan de aandacht van hen die, door de geest van het Evangelie bewogen, de pogingen bevorderen van ieder mens en heel de samenleving, die verlangt zich van dit soort levensvoorwaarden te bevrijden».

De «ontvangenis» die leven voortbrengt

Werkelijk prachtig en belangrijk zijn de woorden van Paulus VI die we net hebben gelezen. Prachtig, omdat ze tot diep in het hart van de moeder van Jezus leiden en datgene in beschouwing nemen wat haar het meest kenmerkt, haar vrouwelijkheid.

Belangrijk, omdat zij een probleem zouden kunnen zijn: kan Maria, een vrouw, die twee duizend jaar geleden leefde en daarom in heel andere levensomstandigheden dan die van de hedendaagse, wel een geschikt referentiepunt zijn voor de vrouw van vandaag, die geconfronteerd wordt met verantwoordelijkheden en verplichtingen, welke zowel de familiale als de sociale omstandigheden aanmerkelijk veranderen?

Wel, Paulus VI, die dit schrijft juist in het jaar waar ook in Italië een soms heftig feminisme explodeerde, antwoordt niet alleen met: "ja, zeker", maar geeft ook een uitleg daarvan met grote nauwkeurigheid. Hij benadrukt dat niet de antropologische context waarin Maria leefde van belang is, d.w.z. als een gewone huisvrouw zowel thuis als buiten; het gaat om de innerlijke houding waarmee zij alles had beleefd. Een houding, die geïnspireerd werd door een geweten dat in perfecte harmonie was met het diepste wezen van haar vrouwelijkheid. Een essentie, door alle tijden heen, die onveranderlijk blijft ondanks de wisselende externe omstandigheden. Een essentie, die in het wezen van de vrouw een fundamentele aard erkent, die niet afgewezen kan worden zonder negatieve gevolgen, zoals dat nu het geval is. D.w.z. de baarmoeder te zijn, maar ook in algemene zin, de kern te zijn die de

Wij hebben ontvangen

Schepper had ingesteld om daarin leven te scheppen en de groei ervan te bevorderen. Die fysieke vorm, inderdaad – maar ook andere vormen van leven in elke vrouw, spiritueel, intellectueel, elke keer, wanneer zij dat wenst en accepteert – die vormen van leven voeden haar bij uitstek.

Hierdoor kon Maria vanaf het begin met grote nederigheid het bijzondere Kind, dat de Engel haar had aangekondigd, aanvaarden. Gedurende haar hele bestaan hield zij zich aan haar oorspronkelijke roeping en gedroeg zij zich op deze wijze zodat zij ook de geestelijke Moeder van elke gelovige werd. Paulus VI wijst erop, dat haar godsvrucht, die nooit afstandelijk was, haar menselijkheid tot op het hoogste niveau had gebracht, zodat zij nu in de hemel naast haar Zoon met haar glorierijk lichaam zettelt en elke gelovige, die zich tot haar keert, bijstaat.

Zo kan elke vrouw die door Maria geïnspireerd is, ook vandaag in Haar een deugdelijk en zelfs het allerbeste model vinden, om de diepe waarde van haar eigen vrouwelijkheid ten volle te ervaren. Aangezien de modellen van de dominerende cultuur onze ideeën echter gemakkelijk verwarren, is ook Paus Franciscus recentelijk teruggekeerd op dit thema met indrukwekkende woorden. Hij noemde twee verkeerde modellen die de hedendaagse vrouw in gevaar brengen en hun natuurgetrouwe en diepe vrouwelijkheid doen verstikken. Het eerste is de «sociale onderschikking van de vrouw aan de man», dat vrijwel is verdwenen in onze westerse samenlevingen. Het tweede is «de absolute, automatisch toegepaste gelijkheid van mannen en vrouwen».

Dit is echter niet juist, omdat man en vrouw «inderdaad een identieke natuur hebben, maar elk met hun eigen gaardheid». Vooral de vrouw wordt gekenmerkt door de voortplanting, die, zoals hierboven al is gezegd, zich niet beperkt tot het fysieke moederschap maar zich verbreedt in de horizon van de voortbrenging en de bescherming van het leven in al zijn vormen. Dit is wat Maria zeer zuiver heeft aangevoeld en tot stand heeft gebracht sinds het begin van haar buitengewone leven.

Rosanna Brichetti Messori



■ *Uit Brazilië* - Ik woon in Espírito Santo do Pinhal, een staat van San Paolo, waar wij iedere 13e van de maand de H. Mis vieren ter ere van Rosa Mystica. Mensen komen uit alle steden van de regio om deel te nemen aan een van de drie missen: om 05:30, om 15:00 uur en de laatste om 19:00 uur in de avond. Het is een mooie liturgische ceremonie, tijdens welke vele gelovigen genaden ontvangen. Ik maak deel uit van het Rosa Mystica Jeugdpastoraal, een groep van jongeren, die uit de hele regio de H. Maagd komen bezoeken. Iedere week stijgt het aantal deelnemers. Ik ben een kapel aan het bouwen voor onze lieve Moeder Rosa Mystica, zodat iedereen daar om haar hulp en genaden kan vragen. Ik ontvang veel getuigenissen van de jongens van Rosa Mystica en ook van mijn personeel. Mijn grootste verlangen is om een groot beeld van Rosa Mystica, zoals die van Fontanelle, te plaatsen in deze kapel, die naar haar vernoemd is. Hierbij stuur ik u enkele foto's van de H. Mis op 13 juli; bij die gelegenheid had ik het voorrecht te worden geselecteerd uit de vele gelovigen, om het beeld van Rosa Mystica twee keer in de stoet te dragen.

Verenigd in gebed,

Siomara Aparecida



■ *Uit Mexico* 12/03/2015 - Dank u voor uw maandblad met daarin een boodschap van hoop en liefde voor iedereen en vooral voor mijzelf. Het heeft me veel geholpen in deze tijd van dagelijkse omschakeling naar de Heer, die mij elke dag uitnodigt en ook naar mijn moeder Maria, die mij troost en ondersteunt. Hierbij wil ik u meedelen dat het beeld van Maria Rosa Mystica tijdens haar bedevaart onder de patiënten in de ziekenhuizen en de gezinnen die zich in grote moeilijkheden bevinden, zoveel troost en liefde brengt. God zegene u met overstelpende genaden,

Fernando Calderon Gallegos

Op 1 mei wordt in de Basiliek van San Apollinare te Rome de Singaleze seminarist, SASHIKA, ingewijd als diaken; laten wij hem vergezellen met ons gebed om hem en al onze seminaristen toe te vertrouwen aan Maria Rosa Mystica.



Op 24 maart hebben wij met vreugde hier in Fontanelle de "leerlingen van de Aankondiging" ontvangen. Zij kwamen met hun oprichter dank brengen aan Rosa Mystica voor het geschenk in de vorm van deze nieuwe Congregatie.

Tijdschema liturgische diensten in april

In april blijft het winterse tijdschema gehandhaafd.

- Elke dag van 15:00 tot 17:00 - Biecht
- 16:00 Rozenkransgebed

Zondag, 5 april - Pasen

- 15:00 Aanbidding
- 15:30 Rozenkransgebed
- 16:00 Hoge Mis ter ere van Moeder Maria

Maandag, 6 april - Maandag van de H. Engel

- 10:30 Rozenkransgebed
- 11:00 H. Mis
- 12:00 Hymne Regina Caeli.
- 15:00 Aanbidding
- 15:30 Rozenkransgebed
- 16:00 gezongen H. Mis, ter ere van Moeder Maria

Zondag, 12 april – Tweede zondag na Pasen Feest van de Goddelijke Barmhartigheid, een speciale feestdag van dankzegging te Fontanelle

- 10:30 Processie - Rozenkransgebed
- 11:00 Hoge Mis
- 12:00 Hymne Regina Caeli
- 15:30 Rozenkransgebed
- 16:00 H. Mis en processie

Belangrijke mededeling: Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om op de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) en de nieuwe brochure «History and places of worship» ("Geschiedenis en plaatsen van aanbidding") te bezoeken om daar de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111 - E-mail: info@rosamisticafontanelle.it
Verantwoordelijke voor de erediensten: +39 324 7993898



In Brazilië werken sinds meer dan tien jaar de Kleine Missionarissen van Rosa Mystica. De eerste erkenning kwam van de kardinaal van Braz de Aviz, Mgr. Joao, op dat moment aartsbisschop van Brasilia. Binnenkort opent deze, door zo vele roepingen gesterkte gemeenschap, een nieuw huis in Panama. Verheugde gelovigen hebben deze foto's samen met de plaatselijke bisschop gemaakt.



*Verenigd in gebed zegenen
u alle priesters van Rosa Mystica!*
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134 - 25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem: **Via Madonnina**

Voor contacten:

Verantwoordelijke erediensten: - Tel. +39 324 7993898
Loc. Fontanelle - Via Madonnina - Tel.: 030 964111

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:
Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abbonement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 000000007722
BIC: ICRAITRRIS0 (de laatste letter is een nul)
c/c post. /IT/93/0 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarihon
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)