

DE STEM VAN ROSA MYSTICA

MOEDER VAN DE UNIVERSELE KERK

FONTANELLE DI MONTICHIARI - (Brescia)

December 2014 - Jaar 21 - N. 10

Maandelijks nieuwsbericht
van de **Stichting Rosa Mistica - Fontanelle**
Postbus 134
25018 MONTICHIARI (Brescia) - ITALY

Voor satelliet navigatiesysteem:
Via Madonnina

Voor contacten: Verantwoordelijke erediensdiensten:

Tel. +39 324 7993898

Loc. Fontanelle - Via Madonnina

Tel.: 030 964111

Casa di Pierina - Via S. Martino della Battaglia, 155

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it

Zie web site: www.rosamisticafontanelle.it

Nonprofit-tarief van de Stichting:

Poste Italiane S.p.A. - Sped. in abb. Post. - D.L. 353/2003
(conv. L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 2 / DCB Brescia

*Expedition en abonnement postal
Taxe perçue - Tassa riscossa - Filiale di Brescia*



2) VERWACHTING EN KERSTMIS MET MARIA

Paulus VI Apost. Exhort. "Marialis cultus" (I, A 4- 5)

«... Worden de gelovigen, die de geest van de Advent uit de Liturgie op hun leven toepassen, bij het beschouwen van de onuitsprekelijke liefde, waarmee de Moedermaagd haar Zoon verwachtte, uitgenodigd om Haar tot voorbeeld te nemen en zich voor te bereiden om de komende Zaligmaker tegemoet te gaan, wakend in gebed en... zijn lof verkondigend...

De tijd van de Geboorte des Heren is als het ware een voortgezette gedachtenis van het goddelijk, maagdelijk en heilbrengend moederschap van Haar, wier "ongeschonden maagdelijkheid de Zaligmaker voor deze wereld heeft gebaard." En inderdaad, als de Kerk op het hoogfeest van 's Heren Geboorte de Zaligmaker aanbidt, vereert zij ook zijn glorievolle Moeder.

Viert de Kerk vervolgens op de feestdag van de Openbaring des Heren de algemene roeping van de mensheid tot het heil, dan beschouwt zij ook de heilige Maagd, de ware Zetel van de Wijsheid en de ware Moeder van de Koning, die de Verlosser van alle volkeren de Wijzen ter aanbedding aanbiedt (cfr. Mt 2,11). Evenzo overweegt de Kerk ook op het Feest van de Heilige Familie Jezus, Maria en Jozef (op de



zondag onder het octaaf van de Geboorte des Heren) vol eerbied het heilig leven, dat Jezus, de Zoon van God en de Mensenzoon, zijn Moeder en Jozef, de rechtschapen man, in het huis van Nazareth hebben geleid (cfr. Mt 1,19).

In de herordering van de Kersttijd dient, naar het ons toeschijnt, de aandacht van allen zich te richten op het opnieuw ingevoerde hoogfeest van

de heilige Maria, Moeder van God. Dit feest, dat overeenkomstig een oude aanduiding van de Liturgie der Stad Rome, op de eerste dag van januari werd geplaatst, is er op gericht om op geestelijke wijze de taak de herdenken, die Maria heeft vervuld in dit heilsmysterie en om de geheel énige waardigheid te loven, die daaruit voortvloeide voor «de heilige Moeder, ... door wie wij verdiend hebben ... de Stichter van het leven te ontvangen». Dit hoogfeest schept bovendien een uitstekende gelegenheid om de aanbedding te vernieuwen, die wij verschuldigd zijn aan de pasgeboren Vredevorst, om opnieuw de blijde boodschap (van vrede) uit het Evangelie (cfr. Lc 2,14) te aanhoren, doch ook om van God, op voorpraak der Koningin van de Vrede, de bij uitstek edele gave van de vrede af te smeken.

Door deze motieven geleid, hebben wij de eerste januari, waarop het Kerstoctaaf zo gelukkig samenvalt met nieuwjaarsdag, aangewezen voor de viering van de Vredesdag in heel de wereld. Het is een feestdag, die steeds meer instemming vindt en in de harten van vele mensen reeds rijpe vruchten van vrede voortbrengt».

Vele feestelijke momenten te vieren met een vreugdevol hart



Bij het lezen van de woorden die Paulus VI aan Maria wijdde en ze beschouwend in het licht van de komende feesten, moet ik bekennen dat mijn hart is vervuld met een grote vreugde die ik aan u hoop over te kunnen brengen. U vraagt zich af “waarom”? Het antwoord is eenvoudig: omdat zij betrekking hebben op een aantal belangrijke gebeurtenissen waarvan – mits wij ons er geheel voor open stellen – de grootsheid zo immens is, dat wij er met open mond van verwondering naar kijken. Ja, dat soort diepe verwondering, waarvoor vandaag onze geest maar zelden open staat. In onze menselijke beperking zijn wij tegenwoordig zelfs aan de mooiste dingen gewend geraakt. Gaan wij echter dieper in op Kerstmis en al wat daaraan vooraf gaat en volgt, dan zullen wij dit feest als een buitengewone gebeurtenis ervaren. Vanuit ons menselijk standpunt beschouwen wij

dan opnieuw een gebeurtenis van ongekende omvang, iets dat tweeduizend jaar geleden plaats heeft gevonden in Palestina, op dat moment een kleine provincie van het Romeinse rijk. Verborgen voor de ogen van de wereld, werd in waardige armoede, een kind ‘s nachts in een grot geboren. Aan zijn moeder, Maria, volgens de historici een meisje van ongeveer veertien jaar, had de Engel negen maanden van te voren aangekondigd dat zij de Verlosser zou baren, de zo lang verwachte Redder, de Prins van de Vrede die gereed stond voor de menswording en Die voor dat doel haar schoot had uitgekozen, als zij zich daartoe bereid verklaarde. Wij weten dat bij haar onmiddellijke “ja” zonder enige voorwaarde, zij de deuren wijd opende voor het Onvoorstelbare.

De medaille van Catherine Labouré

Catherine Labouré was een jonge religieuze van de “Dochters van Liefde” die door St. Vincent de Paul was gesticht. Ze had een grote wens: de Heilige Maagd aanschouwen. Op de leeftijd van negen jaar verloor zij haar moeder en sindsdien noemde ze de Maagd “Moeder”. Ze vroeg St. Vincent te voldoen aan deze wens als een bijzondere genade op de avond van zijn feest, op 18 juli 1830. In de nacht van 18 op 19 juli hoorde Catherine plotseling een stem haar naam roepen. Een mooi kind zei tegen haar: “Word wakker en kom mee naar de kapel, de Maagd wacht op je.” Catherine volgde het kind. Alle kaarsen en lampen brandden. De deur van de kapel van het klooster van Rue du Bac in Parijs opende zich toen het kind die met de punt van de vingers aanraakte. Catherine knielde bij de baluster. Om middernacht verscheen de Maagd en zette zich neer op zetel van de directeur. Over die nacht heeft Catherine gezegd: “Ik sprong op en wierp me aan haar voeten op de trappen van het altaar en legde mijn handen op haar knieën. Dit was het gelukkigste ogenblik van mijn leven. Ik zou onmogelijk onder woorden kunnen brengen wat ik onderging...Ik weet niet hoelang dit geduurd heeft”. De Maagd sprak: “De goede God wenst jou een missie toe te vertrouwen”. Pas op 27 november zag de jonge zuster de inhoud van die speciale missie. “Het was op zaterdag, voor de eerste zondag van de Advent; het was half zes ‘s avonds toen weer het ruisende geluid als van zijde klonk en ik zag de Maagd. Ze was gekleed in een

lichtrood gewaad, dat licht uitstraalde en ze stond op een halve bol. In haar handen hield ze een kleinere bol; haar ogen waren naar de hemel gericht... haar gelaat was onbeschrijfelijk schoon.” De Maagd legde Catherine uit dat de bol de wereld voorstelde en iedere persoon afzonderlijk; de stralen die uit haar handen schoten waren de symbolen van genade die zich over de personen spreidden die er om hadden gebeden. Dan veranderde het visioen en Maria stond in de ovale vorm van een medaille. Rond haar gestalte stond in gouden letters: “Maria zonder zonde ontvangen, bid voor ons die onze toevlucht tot U nemen”. Dan keerde het ovaal zich om en liet een letter M zien. Daarboven bevond zich een kruis en eronder twee vlamme harten. Een daarvan was omringd door doornen, het andere was doorboord door een zwaard. Maria zei: “Laat een medaille slaan volgens dit model. Zij, die haar zullen dragen, zullen grote genade ontvangen”. Volgens de wens van de Maagd werd de medaille gemaakt en raakte bekend als “De Wonderdadige Medaille”. Tot nu toe wordt deze medaille door miljoenen mensen gedragen. Ook vandaag nog wenst Maria zeer veel genade te schenken, maar de mensen vergeten haar daarom te vragen. Velen willen daar niets van weten en anderen denken dat ze de medaille niet nodig hebben. Trouwe vrienden, laten wij niet tussen de ondankbaren staan, noch tussen de dwazen. Laten wij in plaats daarvan ons naar de troon van genaden begeben en aan de voeten van Onze Lieve Vrouw knielen, die ons altijd rozen blijft schenken, zelfs wanneer er zich tussen de rozen een aantal stekels bevinden als teken van groot voorrecht.

Don Giancarlo

Toen kwam het Kind ter wereld, Emmanuel, God met ons, nog onbekend voor iedereen; alleen een kleine groep herders die in omtrek verbleven, bezochten Hem. Daarna ook de drie wijze mannen, de Koningen, die de sterren bestudeerden en daaruit een buitengewone gebeurtenis hadden waargenomen; zij waren daarom op zoek naar Hem om Hem te aanbidden. Ze kwamen op een dag, sindsdien bekend als "Driekoningen", ook wel "Epifanie" genoemd, d.w.z. "Manifestatie", wat betekent dat de gebeurtenis niet alleen betrekking heeft op het volk van Israël maar op de hele wereld.

En wat is de rol van Maria in dit alles? Zij toonde haar grote geloof op het moment van de Aankondiging. Stelt u zich eens haar grote bezorgdheid voor tijdens die negen maanden van verwachting... Het moet niet eenvoudig zijn geweest om te weten dat in haar schoot de menselijke vorm van het Woord van God groeide. Vreugde en vrees leefden tegelijkertijd in haar. Dan vindt de buitengewone geboorte plaats terwijl de Engelen de hemel verlichten en "Eer aan God in den hoge en vrede op aarde voor alle mensen die Hij liefheeft" verkondigden. Daarna kwamen eerst de nederige herders die het Kind vol verwondering en diepe aanbidding eerden en vervolgens ook de van ver gekomen Koningen, die Hem kostbare geschenken aanboden. Alleen haar nederigheid en die van Jozef had dit met eenvoud kunnen aanvaarden en om, zoals het Evangelie het zegt, alles in haar hart in stilte te bewaren.

En zo zou ook onze houding moeten zijn. Laat ons in de drukte van de komende feestdagen een ogenblik, tenminste één ogenblik, nadenken over de werkelijke betekenis van deze gebeurtenissen die wij gaan vieren. Zodra wij in staat zijn ze daadwerkelijk te verwelkomen, zal onze vreugde aan die van de Engelen en van de Koningen gelijk kunnen zijn. Dan zal ook ons hart vervuld worden met grote blijdschap wanneer wij op die manier de wonderen beschouwen, die God voor ons heeft gedaan en nog steeds voor ieder van ons blijft doen.

Rosanna Brichetti Messori



Soldaten van Maria Rosa Mystica

■ *Uit Colombia* - Geliefde broeders in Christus. Ik schrijf u vanuit Cali, Colombia. Op 13 juli 2014, hielden wij een nachtwake ter ere van Maria Rosa Mystica, waaraan meer dan driehonderd jongeren hebben deelgenomen: het was een bijzondere nacht van gebed, lof en dankzegging met bekeringen, gezangen en bevrijdingen. Op die speciale dag hebben wij de Gemeenschap van **Soldaten van Rosa Mystica - Colombia** opgericht. Wij zijn 25 jonge vrijwilligers en willen in ons leven de betekenis van de drie rozen, die we op onze T-shirt dragen als bewijs dat wij tot Maria Rosa Mystica behoren, ten toon spreiden. Aan de hand van Maria Rosa Mystica en onder begeleiding van onze priester, zijn wij elke dag bezig met het brengen van het evangelie aan jongeren en volwassenen ter ere van God. Op deze manier wilde ik met u allen onze vreugde delen dat wij leden zijn van het leger van Soldaten van Rosa Mystica voor de overwinning van het Onbevleete Hart van Maria. Hartelijke groeten,

Jhonattan Duque
Soldaat van Maria Rosa Mystica
Cali-Colombia



■ *Uit Medellín, Colombia*

Hartelijke groeten in Jezus en Maria! Wij danken u hartelijk voor het bulletin dat ons allen verbindt met onze Moeder Maria Rosa Mystica. Wij zijn een Gemeenschap van Dochters van Maria Rosa Mystica, Moeder van de Kerk, en wij aanbidden het Eucharistisch en Priesterlijk

Hart van Jezus. Wij bidden voor de verzoening van onze broeders, de priesters. Wij zijn een contemplatieve gemeenschap, maar op zaterdag en zondag staat ons klooster open voor iedereen. Ons klooster is nu een heiligdom van Maria Rosa Mystica geworden. Zij openbaart zich vaak door middel van lichamelijke en geestelijke wonderen.

Wij hebben ontvangen



■ **Uit Mexico**
- Geliefde broeders in Christus, het doel van deze brief is om u mee te delen dat op 23 oktober 2014, ons bisdom het beeld van Maria Rosa Mystica officieel heeft verwelkomd. Deze gebeurtenis

werd verspreid via radio en televisie en werd ook aangekondigd in de portalen van het bisdom: de komst van het beeld van Maria Rosa Mystica werd alom bekend gemaakt in de parochies ter ere van God. Op de dag van de inhuldiging kwamen veel mensen van overal: het gebed werd ingeleid met de rozenkrans en Marialiederen, gevolgd door de heilige Mis. Tijdens zijn preek sprak Pater Armando over de bedoeling van deze ontvangst in



Fontanelle, 12 oktober 2014. Een groep uit Ravenna met hun groepsleider, Bruno Castelluci. Ze hebben ons een mozaïek van de Moeder van Smarten aangeboden. Hier staan ze samen met Mgr. Marco Alba.

het bisdom en de diepe betekenis van de drie rozen van Maria Rosa Mystica en hij nodigde iedereen uit om dit in ons leven te verwelkomen. Na de zegening spoorde Pr. Armando ons aan om elke 13e van de maand als een dag van gebed te vieren, evenals alle andere belangrijke dagen van Maria Rosa Mystica. Vanaf dat moment is zij officieel aan alle gelovigen in de kathedraal voorgesteld.

Susanna

Tijdschema van de liturgische feesten

Elke dag:

15:00 Biecht
16:00 Rozenkransgebed

Op feestdagen:

15:00 Eucharistische Aanbedding en Biecht
15:30 Rozenkransgebed
16:00 Hoogmis en aansluitend: processie

Elke 13^{de} van de maand, Mariadag:

15:00 Eucharistische Aanbedding, Biecht en Rozenkransgebed
16:00 H. Mis

Elke zaterdag van de Advent (6, 13, 20):

H. Mis ter ere van de H. Maagd

Noveen van de Onbevleete Ontvangenis (29 nov/7 dec)

16:00 Rozenkransgebed en Noveen

Zondag, 7 december.

Na de H. Mis, korte Eucharistische en Mariale overweging.

Maandag, 8 december - Feest van de Onbevleete Ontvangenis:

09:00-12:00: Biecht; 10:00: Rozenkransgebed; 10:30: Processie;
11:00: Hoogmis door Mgr. Marco Alba; 12:00-13:00: **UUR VAN GENADE. Aanbedding, persoonlijke en gezamenlijke gebeden;**
15:00: Eucharistische Aanbedding; 15:30: Rozenkransgebed; 16:00: Hoge Mis

Elke 4^{de} zondag van de maand

11:30 viert Pater Jude de H. Mis voor de Gemeente van Sri-Lanka

Belangrijke mededeling: Vriendelijk verzoeken wij de priesters, religieuzen en begeleiders van de groepen hun aankomst tijdig aan het secretariaat en de verantwoordelijke directeur van de erediensten door te geven. Op deze wijze kunnen wij ons goed voorbereiden om u een ordelijke, toegewijde en vruchtbare bedevaart aan te bieden. Wij nodigen u van harte uit om op de officiële website (www.rosamisticafontanelle.it) en de nieuwe brochure «History and places of worship» ("Geschiedenis en plaatsen van aanbidding") te bezoeken om daar de tijdroosters van de erediensten in Fontanelle te raadplegen. Wij verzoeken u bij het organiseren van uw bedevaarten te handelen volgens de regels van de Directie en bovengenoemde brochure. Hartelijk dank u voor uw vriendelijke medewerking!

Stichting Rosa Mystica Fontanelle

Informaties: +39 030 964111

Verantwoordelijke voor de erediensten: +39 324 7993898

E-mail: info@rosamisticafontanelle.it



Indiase families, wonend in Zwitserland, lopen ootmoedig in de processie. Zij verbleven voor een retraite van 2 dagen (1 en 2 november) in Fontanelle.

Verenigd in gebed wensen wij u een
Mooi en Heilig Kerstfeest en een
Zalig en Zegenrijk Nieuw Jaar
Stichting Rosa Mistica-Fontanelle

Bankgegevens:

IBAN: IT 24 R 08676 54780 00000007722
BIC: ICRAITRRIS0 (ultimo carattere zero)
c/c post. /IT/93/O 07601 112 00000029691276

Verantwoordelijk directeur: Angelo Mor
Uitgegeven door de Stichting Rosa Mystica - Fontanelle
Tribunale autorisatie van Brescia nr. 61/90 of Nov. 11, 1990
Vertaling: Sylvia Hetarion
Typografie: Tipopennati srl - Montichiari (Bs)